

De Christengemeenschap

- Beweging tot religieuze vernieuwing -



Gemeente Alkmaar

Houden van de aarde

Draag de zon naar de aarde;
o mens,
je bent tussen licht en duisternis geplaatst.
Wees een strijder voor het licht.
Houd van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.
Herschep de plant, herschep het dier,
Herschep jezelf.

(In een oud-Perzische spreuk)

De Mensenwijdingsdienst

- Zondag: om 10.00 uur. Op zondag 27 augustus is er geen MWD wegens vakanties.
Op Scorlewald om 10.15 uur, op 11 juni en 2 juli.
- Dinsdag: Op de dinsdagen zal geen MWD zijn wegens vakanties.
- Donderdag: om 10.00 uur; geen MWD dienst op 1 juni, 15 juni en 24 augustus
- Zaterdag: op 24 juni en 5 augustus om 09.00 uur

In verband met de Internationale Pinksterconferentie in Den Bosch zal er geen dienst zijn op donderdag 1 juni, zaterdag 3 juni, zondag 4 juni, maandag 5 juni en dinsdag 6 juni. De dienst van donderdag 1 juni komt te vervallen wegens het beschikbaar stellen van cultische voorwerpen en gewaden voor de Pinksterconferentie.

Zondagsdienst voor de kinderen

Op 28 mei en op 18 juni is er zondagsdienst voor de kinderen. Aanvang om 9.00 uur met het verhaal en om 9.25 uur de zondagsdienst. In de maand juli is er geen zondagsdienst wegens vakanties.

Ouders die hun dan schoolgaande kinderen voor het eerst willen laten deelnemen aan de diensten en / of de godsdienstlessen, worden gevraagd vooraf contact op te nemen met Edith Schoneveld (072-6317466) of Karel-Jan Tolsma (0226-345319).

De feesttijden

- Pinksteren 4, 5 en 6 juni
Trinitarische tijd 7 juni t/m 23 juni
Johannestijd 24 juni t/m 22 juli
Trinitarische tijd 23 juli t/m 28 september

Gemeenteliederen

Trinitarische tijd	Zie ons aan in uw offer verenigd	Uit God zijn wij geboren
Johannestijd	Wij staan voor u, o Heer	Uit God zijn wij geboren
Trinitarische tijd	Machtig zijn al uw werken	Uit God zijn wij geboren

Lied in de Zondagsdienst voor de kinderen

Hemelvaartstijd: ik zeg het allen dat hij leeft

Trinitarische tijd: 't licht in onze harten

Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst

4 juni	Johannes 14:14-33	Wie mij van harte liefheeft
11 juni	Johannes 4:1-26	De Samaritaanse vrouw
18 juni	Johannes 3: 1-17	Nikodemus
24 juni	Markus 1: 1-11	Johannes de Doper
25 juni	Markus 1:1-11	Johannes de Doper
2 juli	Johannes 1: 19-39	Getuigenis van Johannes
9 juli	Johannes 5: 31-38	Christus over Johannes
16 juli	Mattheus 11: 2-15	Johannes in de gevangenis
23 juli	Markus 8: 27 - 9:1	De belijdenis van Petrus
30 juli	Mattheus 7: 1-14	Vraag en jou zal gegeven worden
6 augustus	Lukas 15: 1-32	De Verloren zoon
13 augustus	Lukas 9: 1-17	Spijziging van de vijfduizend
20 augustus	Lukas 18: 35-43	Genezing van een blinde
27 augustus	Markus 7: 31-37	Genezing van een doofstomme
3 september	Lukas 10: 1-20	Uitzending

Evangelie-lezing in de Zondagsdienst voor de kinderen

Hemelvaartstijd: Handelingen 1: 3-12 Hemelvaart

Trinitarische tijd: Lukas 10: 30-37 De barmhartige samaritaan

Cursussen en gespreksgroepen

Nieuwe deelnemers zijn bij cursussen en groepen uiteraard van harte welkom! Inlichtingen bij of Edith Schoneveld (072-5317466) of Karel-Jan Tolsma (06-48118787).

Alkmaar: **Mattheüs-evangelie**

14-daagse gespreksgroep op de 2^e en 4^e donderdag van de maand, werkend aan het Mattheüs-evangelie na de mensenwijdingsdienst, met Edith Schoneveld.
Data: 8 juni. Daarna vanaf 28 september.

Hoorn: **Johannes-evangelie**
 Maandelijkse leesgroep ten huize van Familie Rosenbrand in
 Wognum (tel. 0229-571956).
 Aanvang om 10.00 uur. Voor de data kunt u contact opnemen met
 de familie Rosenbrand

*Voor deelname aan de cursussen bestaat een richtbedrag van 6 euro per
 keer. Leden van de gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun deelname
 extra bijdragen.*

Bijeenkomsten

Vrij. 2 juni	14.00 – 22.00 uur	Internationale Pinksterconferentie 'Spelen met vuur', in Den Bosch
Za. 3 juni	9.00-22.00 uur	Internationale Pinksterconferentie 'Spelen met vuur', in Den Bosch
Za. 3 juni	9.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor 'huis' en tuin'
Zo. 4 juni	9.00-22.00 uur	Internationale Pinksterconferentie 'Spelen met vuur', in Den Bosch
Ma. 5 juni	9.00-22.00 uur	Internationale Pinksterconferentie 'Spelen met vuur', in Den Bosch
Di. 6 juni	9.00-13.00 uur	Internationale Pinksterconferentie 'Spelen met vuur', in Den Bosch
Do. 8 juni	11.30 uur	Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie
Zo. 18 juni	11.30 – 12.30 uur	Het lied van de Parel, een Lezing van Josephine Polman-Stuyck (zie mededelingen)
Zo. 25 juni	11.30 uur	Gezamenlijke lunch in de tuin bij de kerk, ieder brengt wat mee.
Za. 1 juli	9.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor 'huis' en tuin'
Do. 13 juli	11.30 uur tot 13.15 uur	Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een ontdekkingstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen)

Do. 20 juli	11.30 uur tot 13.15 uur	Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een ontdekkingsstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen)
Do 27 juli	11.30 uur tot 13.15 uur	Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een ontdekkingsstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen)
Zo. 30 juli	11.30 uur	Gesprek over de mensenwijdingsdienst, op de laatste zondag van de maand
Do. 3 augustus	11.30 uur tot 13.15 uur	Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een ontdekkingsstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen)
Za. 6 augustus	9.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor 'huis' en tuin'
Za. 5 augustus	9.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor 'huis' en tuin'
Do. 10 augustus	11.30 uur tot 13.15 uur	Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? een ontdekkingsstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen)
Do. 17 augustus	11.30 uur tot 13.15 uur	Kijk op je leven: waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een ontdekkingsstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag. Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer (zie mededelingen)
Zo. 20 augustus	11.30 uur	Gesprek over de mensenwijdingsdienst (i.v.m. vakanties niet op de laatste maar 1 na laatste zondag van de maand)

Mededelingen

Uit het gemeenteleven

Op vrijdag 7 juli om 14.00 uur zal het sacrament van de huwelijkswijding worden voltrokken voor Floor Lugthart en Peter Magu Ngugi.

Mededelingen bij het programma

Internationale Pinksterconferentie

Van vrijdag 2 tot en met dinsdag 6 juni wordt in Den Bosch de Internationale Pinksterconferentie van de Christengemeenschap gehouden.

Kijk op je leven, op 6 donderdagen in juli en augustus

Waar sta je nu en hoe kijk je naar je leven? Een ontdekkingstocht die begint met het vinden van je actuele levensvraag en deze verbinden met vier levensgebieden, te weten :

je materiële leven, zoals huis, tuin en spullen;

je energetische leven, zoals gewoonten, ritmen gezondheid en energie;

je gevoelsleven, zoals relaties, voorkeuren en antipathieën;

je religieuze leven en idealen, hoe sta je erin, iets van waarmaken?

Bij de afronding kom je tot een besluit. Deze 6 donderdagen vormen een geheel. Op donderdag 13, 20, 27 juli en 3, 10, 17 augustus om 11.30 uur na de Mensenwijdingsdienst. Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd tegen een kleine bijdrage.

Met Edith Schoneveld en Wendela Beemsterboer

Het lied van de Parel, een lezing van Josephine Polman-Stuyck op zondag 18 juni

Intrigeren, de apostel Thomas, die tot geloof komt nadat hij de opgestane Christus na 8 dagen in werkelijkheid mag schouwen (zie Johannes 20: 19-29).

Wie is deze apostel, wiens naam nog steeds wordt genoemd in de uitdrukking: "je bent een ongelovige Thomas".

Reeds verschenen is het boek van mevrouw Polman : "Het Lied van de Parel", een exemplaar is in onze bibliotheek te lenen. Het bevat twee gedeelten: het exoterische deel vrnl. over de parel en een het esoterische deel dat handelt over de apostel Thomas.

We kennen Thomas tegenwoordig wat beter vooral nadat de vondst uit Egypte in 1945, de zo genoemde Nag Hammadi geschriften en tevens 114 uitspraken van Christus, beide daterend uit 40 n.Chr. te voorschijn kwamen. De 114 uitspraken zijn trouwens apart uitgegeven bij de uitgever Karnak (ISBN 9063500092)

Over deze apostel Thomas komt mevrouw Polman op velerlei verzoek in de Lucas kerk spreken op 18 juni, na de dienst. Omdat er zoveel over Thomas bekend is, zal haar vertelling iets langer duren dan we gewend zijn nl. van 11.25 tot 12.30.

Gerrit Rot zal haar hierbij behulpzaam zijn door het vertonen van enkele schilderijen, via de beamer.

Er zijn plannen alleen dit tweede gedeelte van het boek, handelend over deze apostel, apart uit te gaan geven.

Inlichtingen hierover, of voor de aanschaf van het gehele boek (=35 euro) :

Tineke Teunissen--tel.072 5812948 of tineke.teunissen@kpnmail.nl

Schilderijen van Marjoleine Sterk in de Lucaskerk Alkmaar

Gedurende de hele zomerperiode tot aan de Michaeltijd kunnen wij genieten van het werk van Marjoleine Sterk uit Bergen. Marjoleine Sterk-Hallema werd geboren op 4 mei 1945. Ze volgde een kunstzinnige opleiding aan de Academie van beeldende kunsten in Rotterdam, daarna deed zij Academie de Wervel te Zeist en werd kunstzinnig therapeut. Zij is verbonden aan therapeuticum Egelantier te Bergen. Zij laat zich inspireren door de vormen en kleurentaal van de natuur, door groei van planten en bomen. Geeft daar opnieuw een eigen vorm en betekenis aan. In de gemeenschapsruimte van onze kerk is een serie werk te zien, geïnspireerd door "Een sanseveria". Daarbij ook een beeld van haar man, Jaap Sterk. Naast de koffietafel het werk "de vogel Phoenix". Bij binnenkomst in de hal links en rechts twee schilderijen geïnspireerd op de australische eucalyptusbossen. Ook links een metamorfose serie en een houtskooltekening "groei". Op de lichtplek een groter, kleurrijk schilderij met eigen interpretatie van plantvormen. Voor meer informatie over het werk kun je bellen met Marjoleine Sterk 072-5895336

Overige ingezonden berichten

Internationale Pinksterconferentie Den Bosch

De Internationale Pinksterconferentie begint op vrijdag 2 juni en duurt tot en met dinsdag 6 juni.

Er zijn al veel aanmeldingen, maar u kunt zich gelukkig nog aanmelden, voor een dag, maar ook voor het hele programma.

Om u een indruk te geven, wat titels van voordrachten en van werkgroepen. Er zijn veel kunstzinnige bijdragen, met euritmie-improvisaties, een Utrechts kamerkoor en werkgroepen als: Muziek in verruimde tonaliteit; Compositieoefeningen-leidend tot het uitvoeren van cultische muziek; Spelend mens worden; Dansen uit verschillende culturen, Intercultureel theater in het Midden-Oosten, en werkgroepen met als titel: Kunnen we vertrouwen krijgen in het gebed door de etherkrachten te verzorgen?

'Het vuur van de wezenscheppende liefde'- omvormingsprocessen in het eigen leven en de sacramenten;

Wat offeren we in de Mensenwijdingsdienst?

De toekomst van de Christengemeenschap: Vragen – Perspectieven – Uitdagingen.

Wereld in brand. En:

De uitdaging van de hedendaagse ontmoeting tussen christenen en moslims – een kans voor religieuze vernieuwing?

'De smalle poort' – de Weg vinden die naar het leven leidt.

De schaduw van de Christengemeenschap.

Daarnaast is er veel ruimte voor ontmoeting met mensen van over de hele wereld, die allen zijn verbonden met de Christengemeenschap. Een bijzondere gelegenheid om elkaar een beetje te leren kennen!

Op de website van de Christengemeenschap vindt u het hele programma van de conferentie, kosten, overnachtingsmogelijkheden, vervoer, etcetera. Via de website:

www.whitsunconference2017.org komt u daar rechtstreeks (in het Nederlands)

Wendela Beemsterboer.

Het verloop van het jaar

Afgelopen zondag (7 mei 2017) was er na de dienst een voordracht van Arij van der Vliet over hoe in onze biografie om te gaan met de Jaarfeesten, of het verloop van het Christelijk jaar. Ik doe zijn mooie verhaal een beetje onrecht door het hier maar summier samen te vatten; het was een heel fijne bijeenkomst met veel herkenning.

Zo begon hij met te zeggen dat hoewel de feesten een soort hoogtepunten vormen in de loop van de tijd, we dat toch niet zo absoluut hoeven te ervaren. Een Adventsstemming –het feest van de verwachting, kan ook later in het jaar beleefd worden, zoals ook kan met Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren

bij voorbeeld. Toch is het goed om er naar toe te leven, ons met de inhoud te verbinden, ook in de samenhangen die de natuur ons biedt – al kunnen we ons er ook bewust van zijn dat op het Zuidelijk halfrond een kerstsfeer een heel andere zal zijn dan bij ons in het Noorden.

Arij had, als dichter, ook een paar mooie gedichten van anderen als begeleiding bij zijn verhaal. En veel humor, zodat het heel dicht bij ons kon komen. Ik kijk al uit naar de volgende aflevering (21 mei).

Als iemand die veel schildert, leef ik ook altijd mee met de jaargetijden en de



diepere achtergrond er van. Recent was ik bezig met een schilderij in een verwachtende lentesfeer met veel lentegroen. Een fresco (op gips) waarin ik afdrukken van zaden had verwerkt. Het bleef erg abstract, en ik had verdieping nodig. Door de mensenwijdingsdienst en de tekst over de Trooster die zich verbonden heeft met de aarde en ons mensen vóórgaat kwam ik na te denken over de overgang van Pasen naar Pinksteren.

Deze tekst geeft een soort verbindende beweging aan. Dat vond ik mooi en troostend en was voor mij aanleiding om mijn schilderij wat concreter te maken: er moest een “gestalte” in komen. Die is nu in de vorm van twee staande edelstenen (een bergkristalletje en een ulexiet) erbij gekomen, als een beeld van ik-kracht.

Hier kan het beeld natuurlijk alleen maar in zwart-wit worden weergegeven. Het is ook een detail. Hopelijk is het sprekend genoeg. Ik wilde een gestalte, maar het werd een soort pijl, iets wat ook wel weer past bij het “volg mij”.

Janneke Rosenbrand, 8 mei 2017

Afwezigheid geestelijken

Edith Schoneveld is afwezig:

2 t/m 6 juni, Internationale Pinksterconferentie. (tel. zo nodig bereikbaar)

12 t/m 16 juni, Internationale synode in Berlijn.

19 juni t/m 2 juli, vakantie.

21 augustus t/m 10 september, vakantie.

Karel-Jan Tolsma is afwezig:

2 t/m 6 juni (Internationale Pinksterconferentie).

12 t/m 16 juni, Internationale synode in Berlijn.

16 juli t/m 7 augustus (Jeugdkamp Berka).

8 augustus t/m 2 september (vakantie).

Bijlagen

Los overzicht bijeenkomsten

Brief vakantiegeld geestelijken

**REGELMATIGE EN INCIDENTELE BIJDRAGEN EN
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN BELANGSTELLENDE
VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS VOOR HET
BESTAAN VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP**