



# De Christengemeenschap

- Beweging tot religieuze vernieuwing -



Gemeente Alkmaar

*Hemelvaart:* De Herrezen verandert de oude kosmos, door zich ermee te verbinden, in de nieuwe kosmos.

*Pinksteren:* Doordat hij de Herrezen in zich voelt, krijgt de mens het vermogen zich met de nieuwe kosmos te verbinden. Het geheim van de nieuwe gemeenschap, dat boven hem zweeft, is voor hem het begin van de nieuwe kosmos.

*Sint-Jan:* Johannes de Doper, de mens van de oude kosmos, gaat als beschermgeest van de gemeenschap voor naar de nieuwe kosmos.

Emil Bock

Mogelijk komen er wijzigingen in de hieronder vermelde diensten en in het programma. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de digitale nieuwsbrief en de website.

## De Mensenwijdingsdienst

Zondag: Lukaskerk om 10.00 uur; **niet op 13 juni en 12 september.**  
Scorlewald om 10.15 uur op 13 juni en 12 september  
Dinsdag: 8 juni, 13 juli, om 9.00 uur in de kleine cultusruimte  
**Niet op 10 augustus en 14 september**  
Woensdag 29 september om 10.00 uur in de grote cultusruimte, Michaël.  
Donderdag: 10.00 uur; **niet op 1 en 8 juli, 5, 12 en 19 augustus en 16 september.**

**Wegens afwezigheid van de geestelijke in de zomerperiode kan het zijn dat er diensten op zondag uitvallen. Dit wordt vermeld op de website en in de digitale Nieuwsbrief.**

## De feesttijden

2<sup>e</sup> Trinitarische tijd 26 mei t/m 23 juni  
Johannestijd 24 juni t/m 24 juli  
3<sup>e</sup> Trinitarische tijd 25 juli t/m 28 september  
Michaëltijd 29 september t/m 30 oktober

## Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst

30 mei	Johannes 17: 6-11	Het Hogepriesterlijk gebed
6 juni	Johannes 4: 1:16	De Samaritaanse vrouw
13 juni	Johannes 3: 1-17	Nikodemus
20 juni	Johannes 1: 35-51	Nathanaël
24 juni	Markus 1: 1-11	Johannes de Doper
27 juni	Markus 1: 1-11	Johannes de Doper
4 juli	Johannes 1: 19-39	Getuigenis van Johannes
11 juli	Johannes 5: 31-38	Christus over Johannes
18 juli	Mattheüs 11: 2-15	Johannes in de gevangenis
25 juli	Markus 8: 27-38	De belijdenis van Petrus

1 augustus	Mattheüs	7: 1-14	Vraag en jou zal gegeven worden
8 augustus	Lukas	15: 1-32	Verloren schaap, zoon, drachme
15 augustus	Lukas	9: 1-17	Spijziging van de vijfduizend
22 augustus	Lukas	18: 35-43	Genezing van een blinde
29 augustus	Markus	7: 31-37	Genezing van een doofstomme
5 september	Lukas	10: 1-20	Uitzending van de (tweeën)zeventig
12 september	Lukas	17: 11-22	Over het geloof
19 september	Mattheüs	6: 19-34	Wees niet bezorgd
26 september	Lukas	7: 11-17	Opwekking van de jongeling te Naïn
29 september	Mattheüs	22: 1-14	Koninklijke bruiloft
3 oktober	Mattheüs	22: 1-14	Koninklijke bruiloft

### Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Trinitarische tijd	Zie ons aan in uw offer verenigd
	Uit God zijn wij geboren
Johannestijd	Wij staan voor u, o Heer
	Uit God zijn wij geboren
Trinitarische tijd	Machtig zijn al uw werken
	Uit God zijn wij geboren
Michaëltijd	Laten wij afleggen
	De vrede Gods

### De zondagsdienst voor de kinderen

Eén keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er op zondag een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders. Daarna wordt de dienst voor de kinderen gehouden. Aanvang om 9.00 uur met het verhaal en om ± 9.25 uur de kinderdienst. Als er minder dan 2 kinderen van 7 jaar of ouder zijn gaat de kinderdienst niet door.

**Data:** maandag 24 mei Tweede Pinksterdag, waarbij in de kinderdienst de bijzondere Pinksterhymne wordt gelezen. Zondag 27 juni Sint-Jan, zondag 3 oktober Michaël.

We houden rekening met de voorschriften van het RIVM zoals 1,5 m. afstand en samen handjes wassen voor de dienst.

In de zomermaanden juli en augustus is er geen kinderdienst.

Voor vragen over deelname aan de zondagsdienst contact opnemen met Edith Schoneveld, T. 06-29343288.

### **Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen**

27 juni, Sint-Jan	Markus 1: 1-11 Johannes de Doper
3 oktober, Michaël	Mattheüs 22: 1-14 Koninklijke bruiloft

### **Liederen Zondagsdienst voor de kinderen**

Johannestijd	Engel voor Hem uitgegaan
Michaëltijd	Onoverwinnelijk sterke held

### **Cursussen en gespreksgroepen**

Voor deelname aan cursussen bestaat een richtbedrag van 6 euro per keer. Leden van de gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun deelname deze extra bijdrage betalen.

### **Mattheüs-evangelie**

In een 14-daagse gespreksgroep werken wij aan het Mattheüs-evangelie, op de 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> donderdag van de maand, na de Mensenwijdingsdienst. Data: 10 juni en 24 juni, laatste keer voor de zomervakantie, 9 en 23 september. Aanvang om 11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Inlichtingen bij Edith Schoneveld 06-29343288.

### **Lezen voor de gestorvenen**

Op de tweede dinsdag van de maand wordt er om 10.00 uur op de zolder van de Lukaskerk voorgelezen voor gestorvenen. Meestal is daaraan voorafgaand de Mensenwijdingsdienst in de kleine cultusruimte. Data: 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september. (In augustus vervalt de dienst.)

### **Gesprek eerste donderdag van de maand**

Iedere eerste donderdag van de maand is er na de mensenwijdingsdienst een gesprek, persoonlijk of in relatie tot de wereldsituatie. Er is alle ruimte voor wie iets wil inbrengen en iedereen kan deelnemen. Edith Schoneveld leidt het gesprek, Data: 3 juni, 2 september

## Bijeenkomsten

De onderstaande bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen in het programma. In juni zal er op zondag nog geen koffie zijn, afhankelijk van de corona-situatie is dat misschien later wel mogelijk.

Aanmelding voor de activiteiten bij [wendela.beemsterboer@gmail.com](mailto:wendela.beemsterboer@gmail.com)

Er kunnen 12 mensen deelnemen aan iedere activiteit.

Di 1 juni	13.30 uur	Bijeenkomst van het gemeentebestuur
Do 3 juni	11.30 uur	Gesprek op de 1 <sup>e</sup> donderdag van de maand
Za 5 juni	9.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor huis en tuin
<b>Zo 6 juni</b>	11.30 uur	Gesprek met Nico Torenstra
Di 8 juni	10.00 uur	Lezen voor de gestorvenen
Do 10 juni	11.30 uur	Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie
Do 24 juni	11.30 uur	Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie
<b>Zo 27 juni</b>	11.20 uur	Gesprek over de mensenwijdingsdienst
Za 3 juli	9.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor huis en tuin
Zo 4 juli	11.20 uur	Gesprek met Nico Torenstra
Di 13 juli	10.00 uur	Lezen voor de gestorvenen
<b>Zo 25 juli</b>	11.20 uur	Gesprek over de mensenwijdingsdienst?
Za 31 juli	9.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor huis en tuin
<b>Zo 1 aug</b>	11.20 uur	Gesprek met Nico Torenstra
Di 10 aug	10.00 uur	Lezen voor de gestorvenen
Do 2 sept	11.30 uur	Gesprek op de 1 <sup>e</sup> donderdag van de maand
Za 4 sept	9.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor huis en tuin
Zo 5 sept	11.20 uur	Gesprek met Nico Torenstra
Do 9 sept.	10.30 uur	Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie
Di 14 sept	10.00 uur	Lezen voor de gestorvenen
Do 23 sept.	11.30 uur	Gespreksgroep over het Mattheüs-evangelie
<b>Zo 26 sept.</b>	11.20 uur	Gesprek over de mensenwijdingsdienst

## Mededelingen bij het programma

### Het Kindeke in de kribbe, gevuld met stro, ontvangen in een stal.

Heer....

U bent mij zo nabij maar U bent ook zo teer  
Wanneer ik U daar zie, liggend  
In die ziele kribbe van de mensheid  
Tussen die beide lastdragers, os en ezel  
Die de erfzonden hebben gedragen  
Van tijdenronde tot tijdenronde

U heeft een plaats gevonden in een stal of grot  
In een ruw houten kribbe, gevuld met hardnekkig stro  
Waarvan de vruchten mij reeds lang hebben gevoed  
Maar daar nu nog slechts  
Als harde, weerbarstige materie  
In mijn ziel de ruimte inneemt  
Die U toekomt

U heeft mij daar over verteld

Geef mij de kracht om in mijn ziel die ruimte te maken  
Om die restanten van dat vruchtbare verleden  
Als compost aan de natuur te mogen teruggeven  
En schenk mij vertrouwen en vreugde  
Als ik daarmee Uw wording mogelijk maak  
Uw wording in mijn ziel, in onze ziel  
In de mensheidziel

En laat deze wordende ziel  
Zich toch moge vrij maken uit stal of grot, bedoeld voor vee  
Maar laat het een mensheid zijn die U opneemt en welkom heet  
Hosanna  
Een mensheid die U met al haar zielen wil omkleden  
En zo maken tot het Huis, tot het Lichaam van Christus

Laat mij voelend, denkend en willend daaraan mogen werken,  
Iedere morgen en iedere avond, opdat Uw wil geschiedde.  
Ja, zo zij het.

## **Gesprekken met Nico Torenstra**

Al enige tijd zijn er gesprekken gaande met Nico Torenstra als initiatiefdrager. Hij gaat daarmee in op de vraag van mensen: hoe kunnen we over dat wat de Christengemeenschap voor ons is met elkaar in gesprek komen, onze vragen, onze ervaringen delen, zodat we vandaaruit verder komen en we naar de toekomst toe kunnen tasten en denken wat er gewild wordt, wat de Christengemeenschap voor de toekomst nodig heeft en hoe wij daaraan kunnen bijdragen? Nico verwoordt het zelf zo:

Het bovenstaande gedicht, het Kindeke in de ziele-kribbe, kan ter verduidelijking dienen voor de centrale doelstelling van onze kringgesprekken: "Waar en hoe kunnen wij ruimte maken in onze ziel om – zonder angst of vrees- het toekomstige te kunnen ontvangen zonder daarmee ontrouw te worden aan "wie en wat we zijn". De Gemeente heeft immers tot doel, zie ons reglement, de voortgaande ontwikkeling van het christendom te dienen. Anders geformuleerd: de voortgaande ontwikkeling van het Ik, het esoterisch christendom, te dienen. De kern van wat je "ontwikkeling" zou kunnen noemen."

We komen bijeen op zondag: 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september om 11.20 uur in de gemeenteruimte. Voorlopig kunnen er maximaal 12 mensen deelnemen. Dit aantal is al bereikt. Mocht je wel willen deelnemen, laat het ons weten, soms valt iemand uit.

## **Grondsteenspreuk Lukaskerk**

Op eerste pinksterdag 23 mei, van 11.15 tot ongeveer 12.00 uur, willen we ons verbinden met de grondsteenspreuk van de Lukaskerk en deze verdiepen door middel van euritmie met Liesbeth Lünemann.

Zie voor meer informatie de Gemeenteberichten van april-mei.

Opgeven kan bij [sarierolff@hotmail.com](mailto:sarierolff@hotmail.com)

Er kunnen 12 mensen meedoen

## **Zomerprogramma**

Voor de donderdagen dat er in de zomer geen mensenwijdingsdienst is, organiseren wij al een aantal jaren een zomerprogramma.

Dat ging uit van de Programmagroep, in overleg met mensen die op donderdagen bij de mensenwijdingsdienst zijn.

De programmagroep is in december 2020 opgeheven, er is nog geen nieuwe programmagroep.

Zijn er mensen die met een bestuurslid samen een zomerprogramma willen organiseren en begeleiden? Mogelijke activiteiten: Hortus in Alkmaar, Huis van Hilde in Castricum, Liobaklooster in Egmond, planten waarnemen in de



kerktuin, of...? Ook als u ideeën heeft voor het zomerprogramma houden we ons aanbevolen!

Het programma van de zomeractiviteiten wordt via de digitale Nieuwsbrief bekend gemaakt. Het betreft drie donderdagen in augustus, te weten 5, 12 en 19 augustus en misschien nog een donderdag in juli.

### **Programmagroep**

Zijn er mensen die het wat lijkt om met ondersteuning van het bestuur en Edith Schoneveld een nieuwe programmagroep te starten in het najaar?

Meld je graag bij ondergetekende!

Hartelijke groet, Wendela Beemsterboer, namens het bestuur.

### **Dank**

Femina Sieverts heeft jarenlang het koper gepoetst en de sacristie op orde gehouden. Nu laat zij het los. Wij danken haar hartelijk voor dit stille werk met het mooie resultaat. Felicité McDonald heeft deze taak van haar overgenomen.

Frans en Angelika Ooms hebben langere tijd heel punctueel de boodschappen verzorgd. Met discussies over welke koekjes voor de gemeente gewenst waren. Het moesten toch echt biologische koekjes zijn! Al zijn die duur en bleef het mandje op tafel vaak nogal leeg... Hartelijk dank voor de trouwe dienst! Trees Joop heeft het stokje van hen overgenomen.

De kunstcommissie is gestopt. We danken Peter Rosenbrand, Bea Dijkman en Maria van der Meij hartelijk voor hun, soms jarenlange, inzet! Zelfs in coronatijd waren er nog exposities. Er is nog geen nieuwe kunstgroep gevormd. We zijn in gesprek met mensen die het zouden kunnen overnemen. Heb je zelf interesse, neem dan contact op met Ella Amse.

Vriendelijke groet, Wendela Beemsterboer namens het bestuur

### **Overige mededelingen**

#### **Bericht van het bestuur**

In het bestuur zijn de functies en taken herverdeeld. Dat heeft geleid tot het volgende: Wendela Beemsterboer is penningmeester. Ella Amse secretaris en Dick Bruin voorzitter.

Wietse de Vries en Nikolaas van Baarsen staan bestuursleden bij.

Het bestuur is nog druk doende met de overdracht van het vorige bestuur. Dit betreft met name de bankrekeningen en het boekhoudprogramma.

Verder wordt in het bestuur veel aandacht besteed aan het oplossen van de conflictsituatie.

Nadere informatie daarover wordt gegeven via de digitale nieuwsbrieven.

## **Berichten uit de gemeente**

### **De impuls om lid te worden van de Christengemeenschap van Bert Erends**

In 1956 geboren, ben ik opgegroeid in een a-religieus gezin in Groningen. In de vierde of vijfde klas van de HAVO ging ik met klasgenoten naar de film Jesus Christ Superstar. De film sprak mij aan in de zin van dat ik aannam dat wat ik zag, zich in werkelijkheid ook zo ongeveer had afgespeeld. Thuis kreeg ik de LP met de filmmuziek. Die LP draaide ik de jaren daarna in de lijdenstijd, mijn manier om me met die tijd te verbinden.

In mijn studententijd bezocht ik met vrienden zo af en toe diensten van de protestantse, de katholieke en de Russisch-orthodoxe kerk, vrienden die met die respectievelijke kerken verbonden waren. Leuk om mee te maken, maar het bracht mij niet in beweging. Via lezingen in Groningen maakte ik ook kennis met de antroposofie.

In 1986 verhuisde ik naar Schoorl. Tijdens mijn laatste kerstavond in Groningen had ik het gevoel dat ik iets moest op deze avond. Ik zette de regionale radiozender aan en daar werd een kerstavonddienst van het Studentenpastoraat in de Martinikerk uitgezonden. Er werd verteld over dat Maria en Jozef geen onderdak kregen in Bethlehem en dat dat tegenwoordig nog steeds het geval was. Ik bedacht dat het daar niet om ging en zette de radio weer uit.

In Schoorl las ik een aankondiging van een avond over de doop in de Christengemeenschap in Schoorl, ingeleid door Nico Torenstra. Ik had direct het gevoel dat ik daar naar toe moest om zo met die kerk kennis te maken. Nico's inleiding gaf mij het gevoel van 'hier gaat het om': een reële verbinding maken met de geestelijke wereld.

Daarna ben ik de Mensenwijdingsdienst regelmatig gaan bezoeken en werd belangstellende. Ik weet niet meer precies wanneer ik lid ben geworden, het was meen ik toen Els IJsselmuiden bij ons priester was.

Met hartelijke groet van Bert Erends.

## **Van het convent**

### **De motieven van de perikopen tussen de Sint-Jan-tijd en Michaël**

In de derde trinitarische tijd, de tijd tussen Sint-Jan en Michaël, wordt een reeks van 10 perikopen gelezen die een betekenisvolle samenhang hebben. In grote lijnen kunnen we in het christelijke jaarverloop en de feesttijden een onderscheid maken tussen de feesttijden die enerzijds verbonden zijn met de komst van Christus naar de aarde en met zijn leven op aarde en anderzijds de feesttijden die verbonden zijn met het dragen van de Christusimpuls na zijn dood en opstanding, door zijn leerlingen op aarde.

In de Johannestijd gaan de perikopen over Johannes, de wegbereider van Christus. Elk jaar weer kan de mens innerlijk zo veranderen dat hij zich met de Christus kan gaan verbinden en elk jaar weer wordt de Doper gezonden om ons daarbij te helpen.

Dan komt de weg van de Johannes-tijd naar Michaël en deze bestaat uit tien etappes: hoe zou ik medewerker aan het Godsrijk kunnen worden.

De reeks begint op 25 juli met Markus 8: 27-38, de belijdenis van Petrus. Als je deze weg wilt gaan, geldt als eerste je belijdenis, dat is het doel dat je voor ogen hebt. Lijden en pijn horen daarbij.

De tweede perikoop gaat over de wetmatigheden die voor deze weg gelden, zoals veroordeel niet, opdat je niet zelf wordt veroordeeld, Mattheüs 7: 1-14. Deze wetmatigheden zijn streng, maar ook bemoedigend.

De derde etappe gaat erover dat wat verloren gaat, ook weer teruggevonden zal worden, Lukas 15: 1-32 over de verloren zoon. Een troost voor als we zelf eens van de weg af raken, misstappen maken of dreigen weg te zakken.

De vierde etappe gaat over de uitzending met een opdracht en over de spijziging van de vijfduizend, Lukas 9:1-17. Als je goed leest, zie je dat Christus het brood aan de leerlingen geeft om het uit te delen.

De vijfde etappe, Lukas 18: 35-43 gaat over de genezing van de blinde. Het gaat erom dat wij ons ervan bewust kunnen worden hoe blind we zelf nog zijn. Daardoor kan een verlangen ontwaken om echt te zien, ook in geestelijke dimensies.

Dan komt de zesde etappe, we zijn halverwege, waarin we worden opgeroepen ons bewust te worden van onze eigen doofheid, we verstaan het Woord nog niet en Markus geeft ons een duwtje om ons te openen voor het woord dat op ons afkomt, Markus 7:31-37.

Met de zevende etappe wordt het perspectief wijder, het gaat weer over een uitzending maar nu worden er tweeënzeventig aangewezen en uitgezonden, met dit getal wordt de hele mensheid aangeduid, de hele mensheid gaat op weg want er moeten veel mensen bereikt worden, Lukas 10: 1:20.

In de achtste etappe zijn we al een hele tijd onderweg en misschien verliezen we de moed soms een beetje, daarom wordt ons een hartversterking aangereikt in wat we zelf kunnen doen om sterk te blijven, ons oefenen in dankbaarheid en gebed. Lukas 17: 11-22.

Voor de negende etappe ontvangen wij de vermaning om beproevingen te doorstaan en ook de vermaning om niet bezorgd te zijn. Je mag wel zorgen maar bezorgd zijn is niet productief, Mattheüs 6: 19-34.

De tiende en laatste perikoop van de reeks gaat over de opwekking van de jongeling te Naïn, oftewel over de opwekking van de toekomstmens in iedereen die deze weg aflegt, Lukas 10: 11-19.

De hele weg is nu afgelegd en als de Michaëltijd aanbreekt, zijn we aangekomen bij de drempel van het Godsrijk. Ieder die deze weg is gegaan wordt uitgenodigd om binnen te komen, want de bruiloft van de mens met het goddelijke kan alleen plaatsvinden als de mens zelf komt. Mattheüs 22, Koninklijke bruiloft.

(Gebaseerd op een samenvatting van Ernst Terpstra van Das Evangelium im Jahreslauf, Hans-Werner Schroeder)

## **Internationale berichten**

### **Priesterwijdingen**

In Hillsdale, Noord-Amerika, zijn in het Hemelvaartweekend de volgende kandidaten tot priester gewijd:

Vrijdag 21 mei: Lesley Waite, Victoria Capon en Mimi Colman.

Zaterdag 22 mei: Elisabeth Majores, Anna Silber en Kate Kennedy.

Zondag 23 mei: Jong Won Choi en Jeana Lee.

### **Wisseling van de Aartsbewindsdrager**

Tijdens de Internationale Synode van 31 mei t/m 4 juni vindt de wisseling plaats van het ambt van Aartsbewindsdrager van de Christengemeenschap. Dit gebeurt voor de zesde keer in de geschiedenis van De Christengemeenschap. Het ambt wordt overgedragen van Vicke von Behr op

João Turunski. Deze 'Erzoberlenker-Erhebung' zal plaatsvinden op donderdag 3 juni in een bijzondere Mensenwijdingsdienst met de daarvoor geëigende teksten.

### **Paasactie Alkmaarse Raad van Kerken 2021**

Hoe is het gegaan met de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken in 2020? Twee zaken vallen in het bijzonder op. Ten eerste het grote aantal aanvragen: er werden bijna 400 adressen opgegeven van mensen (omgerekend zijn dat rond 420 volwassenen en 220 kinderen) die een extraatje goed kunnen gebruiken, 100 adressen meer dan vorig jaar. Ten tweede het geweldige bedrag aan giften: er is ruim € 8.000 binnengekomen. Dat maakte het mogelijk om aan alle aanvragen ook te kunnen voldoen. Alle particuliere gevers die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën en charitatieve instellingen die de actie financieel steunden.

Om u een idee te geven van hoe de attenties zijn ontvangen geef ik de volgende citaten uit reacties door.

Van een ontvanger: "Hierbij wil ik u graag bedanken voor het lieve presentje wat ik laatst heb ontvangen. Al jaren lang ontvang ik rond pasen een doos met boodschappen, waar ik heel blij mee was. Helemaal toen de kinderen nog klein waren. Dit jaar een hema- en jumbo-bon. Ook superblij mee. Komt goed uit. Super lief en dank hiervoor."

Nog een reactie van een ontvanger: "I hope this email finds you well. Thank you for the gift you sent me, It was very heartwarming and very motivating and It gave me the feeling of "Don't worry, we know that you are there 😊".

Namens het paasactieteam van de ARK  
Ria de Rijke

## **Afwezigheid geestelijke**

Edith Schoneveld is afwezig:

Mogelijk van 31 mei t/m 4 juni wegens de Internationale Synode in Berlijn; deze gaat wel door dit jaar maar is voor mensen die niet in Duitsland wonen wegens corona niet makkelijk te bezoeken. Deelname is nog niet zeker.

Van 28 juni t/m 12 juli en van 13 t/m 19 september wegens vakantie.

Van 7 augustus t/m 23 augustus wegens Jeugdkamp Rogery in België dat hoogst waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Wijzigingen en aanvullingen worden in de Nieuwsbrief en op de website vermeld.

Bij afwezigheid van Edith Schoneveld kunt u in noodgevallen contact opnemen met:

Cora Wildeboer 072 - 50 92 596 of 06 -13 20 31 42

Trees Joop 0226 - 70 17 37 of 06 - 48 36 51 17

## **Digitale Nieuwsbrief**

Als u de digitale Nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u uw e-mail adres doorgeven aan Ella Amse, secretaris: [lukaskerkalkmaar@outlook.com](mailto:lukaskerkalkmaar@outlook.com)

## **Bijlagen:**

In Beweging

Brief vakantiegeld

De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vijf keer per jaar en worden aan alle leden en belangstellenden toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad "In Beweging" van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Voor de administratieve kosten wordt per jaar een bijdrage van € 35,- gevraagd. Ook andere mailingen zijn hierbij inbegrepen. Nieuwe belangstellenden en mensen die toegevoegd willen worden aan de verzendlijst kunnen dit laten weten op [lukaskerkalkmaar@outlook.com](mailto:lukaskerkalkmaar@outlook.com)

**REGELMATIGE EN INCIDENTELE BIJDRAGEN EN  
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN BELANGSTELLENDEN  
VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS VOOR HET  
BESTAAN VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP**