

GEMEENTEBERICHTEN
ALKMAAR
februari – maart 2020

De Christengemeenschap

- Beweging tot religieuze vernieuwing -



Gemeente Alkmaar

Waar het bewustzijn verdwijnt
dat ieder mens ons als mens iets aangaat,
beginnen cultuur en ethiek te wankelen.

Albert Schweizer

De Mensenwijdingsdienst

Zondag: om 10.00 uur
op Scorlewald om 10.15 uur op 9 februari en 22 maart
Dinsdag: op 11 februari en 10 maart, 9.00 uur in de kleine cultusruimte
Donderdag: om 10.00 uur
Zaterdag: op 1 februari om 9.00 uur in de kleine cultusruimte
op 22 februari om 9.00 uur in de grote cultusruimte

Op zondag 29 maart begint de zomertijd en gaat de klok één uur vooruit.

De feesttijden

Epifanie 6 januari t/m 8 februari
Trinitarische tijd 9 februari t/m 14 maart
Lijdenstijd 15 maart t/m 11 april

Evangelielezing in de Mensenwijdingsdienst

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------|
| 26 januari | Johannes 2: 1-11 | Bruiloft te Kana |
| 2 februari | Johannes 5: 1-18 | Bij het bad Bethesda |
| 9 februari | Mattheüs 20: 1-16 | De heer van de wijngaard |
| 16 februari | Lukas 8: 4-18 | De zaaier |
| 23 februari | Lukas 18: 18-34 | De rijke tempeloverste |
| 1 maart | Mattheüs 4: 1-11 | De verzoeking in de woestijn |
| 8 maart | Mattheüs 17: 1-9 | De verheerlijking op de berg |
| 15 maart | Lukas 11: 29-36 | Het teken van Jona |
| 22 maart | Johannes 6: 1-15 | De spijziging van de vijfduizend |
| 29 maart | Johannes 8: 1-12 | De overspelige vrouw |
| 5 april | Mattheüs 21: 1-11 | Intocht in Jeruzalem |

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

| | |
|--------------------|--|
| Epifanie | Laat uw aangezicht over ons lichten De God van de vrede |
| Trinitarische tijd | Zie ons aan in uw offer verenigd De God van de vrede |
| Liidenstijd | Wees ons nabij o Heer Dood noch leven |

De dienst voor de kinderen

1 keer in de maand, aansluitend aan de feesttijden, is er een dienst voor de kinderen, als er minimaal 2 kinderen komen. Aanvang om 9.00 uur met het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om ± 9.25 uur de dienst voor de kinderen. De diensten zijn op 16 februari, 8 maart, 5 april en 13 april. Op 5 april is het Palmzondag, dan wordt er tarwe gezaaid met de kinderen. Op 13 april, tweede Paasdag, vieren we Pasen met een Paastuintje, waarbij de potjes kunnen worden opgehaald.

Voor vragen over deelname aan de dienst voor de kinderen, verhaal en gesprek met de kinderen of over de oudergroep, kunt u contact opnemen met Edith Schoneveld, T 06-29343288.

Evangelie-lezingen in de dienst voor de kinderen

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------|
| 16 februari | Johannes 5: 1-18 | De zaaier |
| 8 maart | Johannes 6: 1-15 | De spijziging van de vijfduizend |
| 5 april | Mattheüs 21: 1-11 | De intocht in Jeruzalem |
| 13 april | Johannes 20: 1-18 | Maria aan het graf |

Liederen in de dienst voor de kinderen

| | |
|--------------------|---|
| Trinitarische tijd | Hij is de ster, Hij is de zon |
| Lijdenstijd | Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn |
| Pasen | Open breekt de aarde, open breekt het graan |

Cursussen en gespreksgroepen

Mattheüs-evangelie

In een veertiendaagse gespreksgroep werken we aan het Mattheüs-evangelie, op de 2^e en 4^e donderdag van de maand, na de Mensenwijdingsdienst. Aanvang om 11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Data: 13 februari, 27 februari, 26 maart; niet op 12 maart. Inlichtingen bij Edith Schoneveld T 06-29343288

Voor deelname aan cursussen bestaat een richtbedrag van 6 euro per keer. Leden van de gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun deelname extra bijdragen.

Voorlezen voor de gestorvenen

Op de tweede dinsdag van de maand wordt er om 10.00 uur op de zolder van de Lukaskerk voorgelezen voor gestorvenen. Meestal is daaraan voorafgaand de Mensenwijdingsdienst in de kleine cultusruimte.

Data: 11 februari en 10 maart

Gesprek eerste donderdag van de maand

Iedere eerste donderdag van de maand is er na de mensenwijdingsdienst een gesprek over ons wel en wee, persoonlijk of in relatie tot de wereldsituatie, waarbij wij in gesprek gaan met interesse voor de ander.

Iedereen kan deelnemen. Edith Schoneveld leidt het gesprek, maar het is een vrije uitwisseling tussen de deelnemers en deelnemers.

Data: 6 februari en 5 maart

Bijeenkomsten

| | | |
|-----------------------|------------------|---|
| Zo 26 januari | 11.30 uur | Gesprek over de Mensenwijdingsdienst |
| Di 28 januari | 20.00 uur | Oudergroep (zie berichten) |
| Za 1 februari | 10.00 uur | Werkochtend in de gemeente voor 'huis en tuin' |
| Zo 2 februari | 11.30 uur | Floris Kristensen over de bijen (zie mededelingen) |
| | 16.00 uur | Maria Lichtmisviering met Tafelspel (zie mededelingen) |
| Di 4 februari | 20.00 uur | Oudergroep Lukaskerk |
| Do 6 februari | 11.30 uur | Gesprek 1 ^e donderdag van de maand |
| Zo 9 februari | 11.30 uur | Sieewart Knijpenga over water en land in de bijbel (zie mededelingen) |
| Di 11 februari | 10.00 uur | Voorlezen voor de gestorvenen |
| Do 13 februari | 11.30 uur | Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie |
| Zo 16 februari | 11.30 uur | Gesprek bij de koffie |
| Do 20 februari | 15.30 uur | Bijeenkomst van de programmagroep |
| Za 22 februari | 10.15 uur | Vergadering van de Landelijke Raad in Alkmaar. |
| Zo 23 februari | 11.30 uur | Gesprek over de Mensenwijdingsdienst |
| Do 27 februari | 11.30 uur | Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie |
| Zo 1 maart | 11.30 uur | Gesprek gemeente en ouder-kind groep (zie mededelingen) |
| Do 5 maart | 11.30 uur | Gesprek 1 ^e donderdag van de maand |
| Za 7 maart | 10.00 uur | Werkochtend in de gemeente 'voor huis en tuin' |
| Zo 8 maart | 11.30 uur | Gesprek bij de koffie |
| Di 10 maart | 10.00 uur | Voorlezen voor de gestorvenen |

| | | |
|--------------------|------------------|--|
| Zo 15 maart | 11.30 uur | Christus en de wereld, opmaat en gesprek met Edith Schoneveld (zie mededelingen) |
| Do 19 maart | 15.30 uur | Bijeenkomst van de programmagroep |
| Do 19 maart | 19.30 uur | Palliatieve zorg, sterven en rouw Egbert van Wijk (zie mededelingen) |
| Za 21 maart | 14.30 uur | Interreligieuze dialoog over 'leven naar de dood' in de Sunni-Rasvi Moskee (zie mededelingen) |
| Zo 22 maart | 11.30 uur | Rondom het sterven (zie mededelingen) |
| Di 24 maart | 20.00 uur | Oudergroep Lukaskerk |
| Do 26 maart | 11.30 uur | Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie |
| Zo 29 maart | 11.30 uur | Gesprek over de Mensenwijdingsdienst |
| Do 2 april | 19.30 uur | "De laatste zeven woorden van Jezus aan het Kruis" op muziek van Joseph Haydn (zie mededelingen) |
| Zo 5 april | 9.00 uur | Viering Palmpasen met zaaien van het graan (zie mededelingen) |
| Zo 5 april | 11.30 uur | Concert, Stabat Mater van Pergolesi (zie mededelingen) |

Mededelingen bij het programma

Zondag 2 februari om 11.30 uur, over het licht en de bijen, van winter naar voorjaar

Floris Kristensen neemt ons mee naar de wondere wereld van de bijen en hun verbinding met het licht. Tegen het einde van de winter komt er een moment waarop de bijen na een lange winter-zit voor het eerst weer naar buiten gaan. Er wordt gezegd dat, wanneer op 2 februari de zon 's middags schijnt, de bijen dan voor het eerst weer de korf verlaten. Misschien weet Floris of dit echt waar is?

Veertig dagen vóór Kerstmis vierden we Sint Maarten en namen we het licht mee naar binnen. Nu, op 2 februari is het veertig dagen ná Kerstmis en begint het licht ons weer naar buiten te lokken. In de katholieke kerk wordt dan Maria Lichtmis gevierd en worden in de kerken de nieuwe kaarsen gewijd ter ere van het Lichtkind. Kunnen wij aan de bijen iets beleven van hun leven met het licht? Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zondag 2 februari van 16.00 tot 17.00 uur Maria Lichtmisviering.

"Sneeuwvlokje witrokje waar kom je vandaan..." Voor de jonge kinderen en voor wie wil. Maria van der Mey zal het verhaal van De Want als tafelspel spelen en Marianne Commandeur zal het met lierspel begeleiden. De viering

wordt door Sarie Rolff en Joke Boersema met spel en zingen verder vorm gegeven. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Zondag 9 februari om 11.30 uur, Water en land met Siegwart Knijpenga

Siegwart Knijpenga belicht zeven passages uit de bijbel over water en land, van de tweede scheppingsdag tot Paulus in de storm voor Melite. Hij doet dit aan de hand van zeven sculpturen. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Zondag 1 maart 11.30, Gesprek van de Ouder-Kindgroep met de gemeente

De Ouder-Kindgroep gaat na de dienst met de gemeente in gesprek over de jaarfeestenvieringen en andere activiteiten van de Ouder-Kind groep. De hele gemeente en alle ouders zijn hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek. Informatie en vragen aan de voorbereidingsgroep: Sarie Rolff, Joke Boersema, Greet van Veen en Edith Schoneveld

Zondag 15 maart om 11.30 uur, Christus en de wereld, opmaat en gesprek met Edith Schoneveld

In verschillende passages laat het evangelie zien dat de betekenis van Christus Jezus, ook al is hij van Joodse afkomst, de grenzen van het Joodse volk overschrijdt. Voorbeelden daarvan zijn: 'De bruiloft te Kana', 'Het gesprek met de Samaritaanse vrouw' en 'De barmhartige Samaritaan'. Christus is gekomen voor de ontwikkeling van de hele mensheid, voor elk individueel mens. Christus is er voor al diegenen die hij *door hun gedraging* kan bereiken en die zijn *heilbrengende macht ervaren*, zo klinkt het in ons Credo. Op 21 maart is er weer een interreligieuze dialoog, met als thema: 'Leven naar de dood?' Als we daaraan deelnemen, nemen we ons gedachtengoed mee, zoals onze visie op karma en reïncarnatie in relatie tot Christus. Dat doortrekt ons, of we er nu over spreken of juist luisteren naar anderen.

Opmaat en gesprek over christelijk wereldburgerschap in een interreligieuze samenleving.

Donderdag 19 maart om 19.30 uur, Palliatieve zorg, sterven en rouw, Lezing en gesprek met Egbert van Wijk, huisarts & psychotherapeut

Sterven en hoe te sterven is een maatschappelijk debat geworden. Het raakt iedereen. We staan meer dan ooit voor keuzes. Welke behandelingen wil ik nog? Geeft het mij extra tijd en hoe waardevol is deze tijd voor mij? Of ontnemt het mij levenskwaliteit? Welk lijden verwacht ik rond het sterven en hoe wil ik daar mee om gaan? Hoe sta ik in mijn afscheidproces van mijn

leven, de mensen om mij heen, van mijn lichamelijke? Is sterven het einde van onze hersenactiviteit en dus het einde van onze existentie? Of ben ik mogelijk niet het gevolg van mijn hersenactiviteit? Is het omgekeerde proces denkbaar, dat ik als een soort musicus mijn hersenen en mijn lichaam bespeel als een instrument? Dat ik via mijn lichamelijke zichtbaar word? Onze mensvisie heeft een vergaande invloed op ons sterven en de keuzes rondom het sterven. Maar ook op het rouwproces en onze herinneringen aan onze relatie met onze dierbare overledenen.

Na een inhoudelijke opmaat gaan we verder in op palliatieve zorg, bijna-doodervaringen, palliatieve sedatie, euthanasie, suïcide, orgaandonatie, rouw, ...

De spreker heeft het sterven vele malen intens en van nabij beleefd; in zijn persoonlijke levenssfeer en als professional. Het thema blijft hem raken en inspireren. Biografie Egbert van Wijk, geboren 1961: Huisartsopleider Koninklijke Universiteit Leuven. Kandidaat Sociale Wetenschappen betreffende Welzijnsvraagstukken, Rijks Universiteit Groningen; tevens psychotherapeut. Antroposofisch huisarts nabij Antwerpen.

Ook familieleden, vrienden of burens zijn van harte uitgenodigd bij deze lezing. TIP om te lezen: Thom Kloes: Het maakt uit hoe je sterft; uitgeverij Christoffor.

AANVANG LEZING 19.30 uur
Inloop en koffie vanaf 19.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Zaterdag 21 maart van 14.30-16.30, Interreligieuze dialoog met als thema 'Leven naar de dood?' (Ingezonden mededeling van De Zwaan)

Er wordt weer een interreligieuze dialoog gehouden, dit keer in de Surinaamse Sunni-Rasvi Moskee te Alkmaar. Het thema is: Leven naar de dood. Bij een interreligieuze dialoog gaat het om de kunst van het gesprek, om gesprek met mensen die met een andere levensovertuiging in het leven staan. De levensovertuiging die een mens heeft bepaalt mede diens visie op de dood. Dit heeft invloed op hoe je leeft. Vanaf onze eerste ademtocht tot en met de laatste leven wij naar de dood.

Op 21 maart kunnen wij in gesprek gaan met mensen die hierover anders denken dan wij. Het gaat er niet om elkaar te willen overtuigen of beïnvloeden, het gaat erom dat we verschillen willen accepteren en ermee omgaan. Verschillen verrijken de samenleving als we goed met elkaar omgaan. Diverse

sprekers belichten in korte inleidingen het thema vanuit de Tenach, de Bijbel en de Koran. Ook vanuit Boeddhistisch en Humanistische perspectief wordt een inleiding gehouden. Daarna worden er gespreksgroepen gevormd met een gespreksleider.

Het adres van de Surinaamse Sunni-Rasvi Moskee is: Mesdaglaan 194 te Alkmaar. De toegang is gratis. Van te voren opgeven is niet verplicht maar wel wenselijk. Zie ook de ingezonden mededeling van stichting De Zwaan op blz. ... in dit gemeentebericht.

Zondag 22 maart om 11.30 uur, Rondom het sterven

Een bijeenkomst met gesprek over het thema 'rondom het sterven', als vervolg op de avond met Egbert van Wijk. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Arij van der Vliet, Geert Jan-Meijer, Tineke Pander en Dirk Schuurman. Nadere gegevens volgen.

Twee vooraankondigingen

Donderdag 2 april, 19.30 uur, Concert "De laatste zeven woorden van Jezus aan het Kruis" op muziek van Joseph Haydn

Een priester uit de Spaanse stad Cádiz had Haydn gevraagd nieuwe muziek te schrijven voor een bestaand ritueel dat aldaar aan het eind van de vastenperiode werd uitgevoerd. Daarin wisselden de zogeheten Kruiswoorden, overwegingen daarover en daardoor geïnspireerde muziek elkaar harmonisch af in een sfeervol aangeklede ambiance. De uitvoering blijft dicht bij die oorspronkelijke praktijk. De muziek, in 1786 geschreven voor piano, wordt gespeeld door Ton van Steen. Hans Steenhorst leest de overwegingen op teksten van o.a. hemzelf. Een extra toevoeging bestaat uit een toepasselijke beeldprojectie, verzorgd door de kunsthistoricus Rob Zijlma.

De uitvoering duurt anderhalf uur en is gratis toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid tot reflecteren op het gebodene en zal er op vrijwillige basis een bijdrage worden gevraagd.

Zondag 5 april, Palmпасen, om 11.30 uur Stabat Mater van Pergolesi

Stabat Mater van Giovanni Baptista Pergolesi, uitgevoerd door Janneke Schuppert sopraan, Wilma Bos alt en Annemarie Ruiters piano. Vrijwillige bijdrage.

Ouder en kind activiteiten



Zondag 2 februari 16.00 - 17.00 uur, Maria Lichtmisviering (zie blz.6)

Zondag 5 april van 9.00 tot 9.30 uur, Viering Palmpasen

Met zaaien van het graan, voor alle leeftijden. Met verhaal en aansluitend een Kinderdienst voor kinderen vanaf 7 jaar.

Maandag 13 april tweede Paasdag van 9.00 tot 9.30 Paasviering met Paastuintje

De kinderen mogen het Paastuintje lopen en hun graan ophalen uit de grot, met verhaal en zingen. Aansluitend is er een Kinderdienst voor kinderen vanaf 7 jaar. Kosten voor de jaarfeestactiviteiten: vrijwillige bijdrage

Kinderdienst

Kinderen die voor het eerst naar de kinderdienst gaan worden door de priester Edith Schoneveld hierop voorbereid. Neem hiervoor contact met haar op.

Zondag 1 maart 11.30, Gesprek van de Ouder-Kindgroep met de gemeente

De Ouder-Kindgroep gaat na de dienst met de gemeente in gesprek over de jaarfeestenvieringen en andere activiteiten van de Ouder-Kind groep. De hele gemeente en alle ouders zijn hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek. Informatie en vragen aan de voorbereidingsgroep: Sarie Rolff, Joke Boersema , Greet van Veen en Edith Schoneveld

Overige mededelingen

Aan een onbekende schenker

Kort na Sinterklaas stond er voor ons in de sacristie een groot smulpakket: noten, vijgen, dadels, koekjes , thee en een chocoladeletter. Alles verantwoord, gezond en vooral heel lekker! Hierbij onze hartelijke dank aan de onbekende gulle schenker! Katarina en Siegwart Knijpenga

Vervanging op Scorlewald zondagen

In 2020 zal Katarina Knijpenga de Mensenwijdingsdienst in de Lukaskerk verzorgen op de zondagen dat er een Mensenwijdingsdienst op Scorlewald is.

De Lukaskerk en de Alkmaarse Raad van Kerken

Sinds ruim een jaar vertegenwoordigt Willem-Jan Güthschmidt de Lukaskerk binnen de ARK. Hij doet dit op persoonlijke titel, aangezien wij binnen de Christengemeenschap niet namens de Christengemeenschap of namens de hele gemeente spreken of een standpunt innemen. Wel is afstemming met het bestuur en de gemeente van belang.

Wendela Beemsterboer sprak met Willem-Jan over de ontwikkelingen in de ARK.

Voorheen waren er ook contacten tussen onze gemeente en de ARK, maar daar was in de Lukaskerk weinig animo voor. Wij zijn geen kerk die aan diaconie doet, dat wil zeggen georganiseerd sociaal werk en liefdadigheid, noch aan oecumene, gezamenlijke diensten of vieringen met andere kerken.

Nu is het contact met de ARK opnieuw aangegaan. Wat is er veranderd? Voorheen was de Christengemeenschap een wat vreemde eend en was het soms lastig manoeuvreren, met al dan niet de gedachte dat wij ons moesten voegen naar dat wat er binnen de ARK is. Intussen leeft, in de hele samenleving, meer de gedachte van inclusiviteit, verschillen mogen er zijn en kunnen elkaar verrijken. Je hoeft niet tot één standpunt te komen over dat wat je uitdraagt, in dit geval binnen de ARK, behalve als je samen naar buiten treedt.

Willem-Jan vertelt dat op zijn verzoek is gezocht naar wat de ARK kan bijdragen aan maatschappelijke thema's die ook in Alkmaar spelen. Besloten is om steeds één thema te nemen en daarvoor een werkgroep samen te stellen die verbinding zoekt met de Alkmaarse gemeentepolitiek, en met organisaties die zich met dit thema bezig houden. Als eerste thema diende zich de energietransitie aan en daarvoor is een werkgroep gevormd. Daarnaast gaan mensen van de Lukaskerk naar de ARK om over netwerk 5G te praten, met de vraag of daar interesse voor is.

De Ark doet hiermee een stap om maatschappelijk relevant zijn. Niet alleen binnen de eigen groep mensen helpen, maar binnen een groter geheel aan oplossingen werken voor de maatschappelijke kwesties die ons allen aangaan. Voor de ARK is dit een nieuwe ontwikkeling.

Ambtenaren en politici staan voor grote taken en verantwoordelijkheden: de energietransitie, netwerk 5G, zorg, onderwijs, tweedeling in de samenleving en weinig vaste verbanden waarbinnen mensen een kader vinden voor hun leven. Ambtenaren en politici hebben contact met de mensen in hun regio nodig om beleid concreet en zinvol te maken, als antwoord op een wezenlijke vraag. Het is opvallend dat zij het aanbod van de Alkmaarse Raad van Kerken waarderen en in gesprek zijn gegaan over de energietransitie. De ARK is een verbond van vele kerkgenootschappen, die vanouds aandacht hebben voor de hulpbehoevende medemens. Dat geeft de ARK gewicht.

Het uitgangspunt is om met elkaar in gesprek te gaan, zo, dat je samen zoekt naar het hoe en wat betreffende een maatschappelijk vraagstuk. Je streeft ernaar om bij te dragen aan inzicht en mogelijke oplossingen voor deze vraagstukken. Dan is samenwerken mogelijk, je verschanst je niet achter een bepaald standpunt, je bent geen actiegroep, noch een politieke groep. Je hebt

geen afgebakend resultaat voor ogen en kunt open met elkaar in gesprek gaan, in dienst van het geheel. Wel heb je als religieus, spiritueel christelijk samenwerkingsverband iets anders te bieden dan wat vanuit een materialistische levensbeschouwing geboden wordt.

Vanuit de Christengemeenschap en de antroposofie hebben wij een helder mensbeeld, met een geestelijk aspect, en de sociale driegeleding als basis te bieden. Dat hoeft je niet expliciet uit te dragen, maar het is voor jezelf koersbepalend in het leven en werkt door in de samenwerking.

De ARK heeft met de inbreng van Willem-Jan een begin gemaakt om zich op maatschappelijke thema's te richten, als eerste de energietransitie. Veel burgers maken zich daar zorgen om, kunnen zij dat allemaal wel betalen? Worden bijvoorbeeld kosten van isolatie, de overstap van gas naar elektra, wel financieel gecompenseerd voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen? Wordt wonen niet onbetaalbaar voor een deel van de bevolking, met als gevolg een groep mensen die in tochtige vochtige woningen achterblijft?

Willem-Jan merkte tot zijn verrassing dat noch de ambtenaren, noch de werkgroep leden weten om welke mensen het eigenlijk gaat! Daar kun je dan concreet mee aan de slag. Je achterban beter leren kennen en zo met gedegen kennis in gesprek gaan met de politiek. Niet als actiegroep, noch als groep die met bepaalde standpunten bepaalde resultaten wil behalen. Wel door open in gesprek te gaan en bij te dragen aan een helder inzicht in het thema en aan oplossingen voor de betreffende maatschappelijke kwestie in de regio Alkmaar.

Zo heb je als religieuze beweging weer inbreng in de samenleving en word je als ARK serieus genomen omdat je zinvolle bijdragen levert aan maatschappelijke problemen. Het biedt ontmoeting met andere christenen, met religieuze mensen en met niet religieuze mensen. Dat is essentieel: contact met elkaar is de basis voor ieder samenleven. Het maakt de religieuze factor weer relevant voor de samenleving. Zo voeg je iets toe, zo voegt de Lukaskerk binnen de ARK iets toe waar de samenleving iets aan heeft.

Vanuit de Christengemeenschap zit Willem-Jan in de werkgroep rond de energietransitie, samen met 5 andere mensen van de ARK, te weten Nico Pekel, Jebby la Want, Hans Schipper, Wim van Houten en Gerrit Uitslag. Rondom het netwerk 5G zijn in de Lukaskerk Obe Bootsma, Karin Klomp en Dirk Schuurman actief.

Tot 1 november vertegenwoordigde ook John den Olden de Lukaskerk in de ARK; inmiddels heeft hij deze taak neergelegd. Willem-Jan zoekt naar iemand die samen met hem de Lukaskerk wil vertegenwoordigen in de ARK. Voor

vragen en meer informatie kunt u zich wenden tot Willem-Jan Gùthschmidt. De notulen van de ARK zijn ook bij hem op te vragen, wj.guthschmidt@gmail.com

Wendela Beemsterboer

Paaspakkettenactie van de ARK

De paaspakkettenactie in 2019, georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken was volgens de organisatoren een groot succes. De Lukaskerk heeft niet aan de actie meegedaan. Omdat we zijn aangesloten bij de ARK willen wij de informatie over de actie in dit gemeentebericht plaatsen. Ieder is vrij om hier op in te gaan of niet.

In de weken voorafgaand aan Pasen zal opnieuw een beroep op u worden gedaan. Exacte informatie over de inzameldata zijn verkrijgbaar bij uw contactpersoon. Voor het vullen van de pakketten zijn we op zoek naar levensmiddelen en attenties voor kinderen en volwassenen. Het gaat daarbij om houdbare levensmiddelen. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic geseald), vlees in blik, allerlei soorten pasta's en pastasauzen, rijst, koffie, koffiemelk, thee, suiker, broodbeleg, knabbeltjes, kruiden in potjes, muesli, enzovoort. Alcoholische dranken zijn niet geschikt. Ook allerlei toiletartikelen (bijv. tandenborstels, tandpasta, scheerspullen, zeep, deodorant), handdoeken en washandjes, theedoeken, kleur- en knutselboeken, stickerboeken (geen speelgoed) zijn van harte welkom.

Kent u bedrijven die hierin behulpzaam kunnen zijn? Dan vernemen we dat graag. Wilt u alvast een gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn? Dat kan via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. 'Paaspakketten 2020'. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie! Namens de ARK, Wim van Houten 06-18261595 en Ria de Rijke 06-49896107, e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

Mededelingen van het bestuur

Zoals wij aan de leden en belangstellen van de Lukaskerk in de Nieuwsbrief van 11 september hebben meegedeeld, hebben vier bestuursleden met ingang van 1 november jl. hun bestuursfunctie neergelegd. Het betreft Martje Klok, John den Olden, Cora Wildeboer en Frans Ooms. De aanleiding was een meningsverschil over het Jubileumsymposium dat we in september vierden. Dit meningsverschil bleek niet met gesprekken te kunnen worden opgelost.

De afgetreden bestuursleden hebben aangegeven met inzet bij de gemeente betrokken te willen blijven. Zij betreuren de ontwikkeling maar kijken samen terug met een positieve blik op de goede samenwerking in de afgelopen jaren.

Omdat de bestuurlijke kracht van slechts Peter Rosenbrand, voorzitter en Edith Schoneveld klein is, zullen Wim van der Meij en Hans Steenhorst ondersteuning verlenen bij het vormen van een nieuw bestuur, zoals vermeld in de extra Nieuwsbrief van januari 2020.

Op het moment van verschijnen van dit gemeentebericht wordt gezocht naar minimaal drie nieuwe bestuursleden. Aandachtsgebieden zijn de financiën, het gebouw, secretariële ondersteuning en de werkgroepen en vrijwilligers van de Lukaskerk.

Graag doen wij een beroep op u om na te denken of u uzelf dan wel één of meerdere mensen die u kent, capabel acht voor een bestuursfunctie in de Lukaskerk. Elk gemeentelid kan in principe bestuurslid worden. Gemeenteleden kunnen zichzelf of andere gemeenteleden voordragen, belangstellenden kunnen gemeenteleden voordragen voor een bestuursfunctie. U kunt uw voordracht bekend maken bij Peter Rosenbrand, peter@rosenbrand.net

Met elke kandidaat wordt een gesprek gevoerd. Peter Rosenbrand, Edith Schoneveld, Wim van der Meij en Hans Steenhorst zullen aan de gesprekken deelnemen. Wij hopen eind januari met de gesprekken te kunnen beginnen. De kandidaten worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), alwaar door stemming wordt besloten. De stemming verloopt schriftelijk en geheim. Wij streven naar een ALV in februari.

Edith Schoneveld en Peter Rosenbrand

Berichten uit de gemeente

Oudergroep Lukaskerk

Op 17 december is een begin gemaakt met het vormen van een gespreksgroep voor ouders. De voorlopige naam is Oudergroep Lukaskerk. Het idee voor de oudergroep is in het afgelopen jaar ontstaan. De bedoeling is dat de oudergroep ondersteunend is voor de ouders en bijdraagt aan het scheppen van een bedding in de Lukaskerk voor kinderen. Edith Schoneveld neemt als priester aan de gesprekken deel.

Bij een eerste inventarisatie hebben we de volgende ideeën en wensen besproken:

- Elkaar ontmoeten als lerende ouders, voor je eigen ontwikkeling.
- Hoe ga je om met wat je in jezelf tegenkomt bij het opvoeden van je kind.
- Samen in dezelfde richting leren, tegen de achtergrond van het religieuze.
- Onderzoeken waar het religieuze in de opvoeding in zit, waar kom je het tegen.
- Achtergronden weten; wat is de diepere achtergrond van de feesten die zoveel betekenen voor een kind.
- Terugkijken op de feesten, hoe was het voor je kind; vooruitkijken naar de feesten ter voorbereiding.
- Het gat tussen antroposofische kennis en de soms weerbarstige praktijk van de opvoeding overbruggen.
- De Lukaskerk aantrekkelijk maken voor andere ouders, zodat het groeit voor de toekomst.
- De avond afronden met een cultische dagsluiting om de inhoud en je eigen vragen met het altaar te verbinden.

Voor 2020 hebben we drie afspraken gemaakt: 4 februari; 24 maart; 12 mei. De data zijn onder andere afgestemd op het voorbereiden of terugkijken naar de jaarfeesten. De avonden zijn van 20.00 tot 21.30 waarbij het laatste kwartier de cultische dagsluiting wordt gehouden in de kleine cultusruimte. Op dit moment bestaat de Oudergroep Lukaskerk uit vier ouders. Ouders die interesse hebben zijn van harte welkom.

Van de Kunstgroep

Expositie Karin Klomp

Van 8 februari tot en met 2 april exposeert Karin Klomp haar werk in onze kerk.

Vooraankondiging expositie Feico Hajonides

Feico Hajonides exposeert in onze kerk met bronzen beelden in de Stille Week en de Paastijd; van zondag 5 april, Palmvasen, tot en met zondag 3 mei.

De week voor Pasen (de Stille Week) inspireert de beeldhouwer Feico Hajonides al langere tijd voor het maken van beelden. Voor deze expositie in de Lukaskerk heeft hij nieuwe bronzen beelden gemaakt. Het zijn dynamische vormen, waarin de lijdensweg van Jezus Christus verbeeld wordt. In ieder beeld spreekt de liefde zich uit dwars door de aardse weerstand. Met uiterste zorg

heeft Feico de beelden in klei gevormd en daarna in eigen gieterij in brons gegoten. Zijn ontdekkingsreis door de Stille Week en Pasen heen is voor hem pas echt geslaagd als in de bezoekers de vleugelslag van de scheppende liefde wordt gewekt.

Op zondag 3 mei vertelt Feico van 11:30 tot 12:00 uur iets over de achtergronden van de geëxposeerde beelden.

De kerk zal voor de expositie geopend zijn op de volgende zondagen en donderdagen van 13 tot 16 uur: Zondag 5 april, donderdag 16 april, zondag 19 april, donderdag 23 april, zondag 26 april, donderdag 30 april.

Project koor, Wie wil er mee zingen?

De bedoeling is om een projectkoor te vormen, dus niet het hele jaar door. Wij willen met de feesttijden een project vormen, dat kan rond Pasen en rond Kerst zijn, maar is afhankelijk van de initiatieven die ontstaan en wensen van onze gemeente. Per project willen wij 8-10 keer bij elkaar komen om met elkaar te zingen. Dit kan per project verschillen.

Christa Bos en Cornelia Wiemers willen ieder, om de beurt, een project begeleiden als dirigent. Voorwaarde is dat er minstens 10-12 koorleden zijn. Ook heel graag mannenstemmen. Zodat er meer variatie in stemmen is.

Zij vragen €80,- per avond.

Hoe meer stemmen er kunnen klinken hoe lager het bedrag dan per koorlid wordt. Maar wil je graag zingen en is het financieel wat moeilijk dan is het bespreekbaar met mij en kunnen wij kijken wat er met elkaar mogelijk is.

Christa Bos wil beginnen, zodat er dit jaar met Pasen een koor kan klinken. Tijdstip in het eerste project: Zondagavond, van 19.30 tot 20.45 uur in de Lukaskerk

Zijn er enthousiaste mensen die met elkaar hun stem willen laten klinken?

Voor vragen en aanmelden kan dit bij mij, Tineke Pander.

Ook graag opnieuw aanmelden als je dit vorig jaar al gedaan hebt. Zo heb ik een beter overzicht en kan ik niemand vergeten.

06-45474548 Tineke Pander

pandite.hm@gmail.com

Financiële ondersteuning Projectkoor

"Door een koor in de gemeente te hebben verhef je de gemeente tot een ander niveau. Dit door koorzang op feestdagen en andere tijden in de dienst, en daarnaast ook doordat de gemeentezang tijdens andere diensten sterk verbetert omdat er meestal wel koorleden bij aanwezig zijn."
(Uitspraak van Katarina Knijpinga)

Om het voor alle leden mogelijk te maken financieel gezien mee te doen aan het Project koor, willen wij de leden en belangstellenden van de Lukaskerk vragen ons project te ondersteunen door een gift te doen. Dit kan op de rekening van De Christengemeenschap Alkmaar, met als bijschrift 'gift voor het koor'. Het rekeningnummer staat vermeld op de laatste twee pagina's van het Gemeentebericht. Deze gift kunt u van de belasting aftrekken.

Tineke Pander, Coördinator projectkoor

Landelijke korendag

15 Februari, tweede landelijke korendag, Rafaëlkerk, Zeist.
Is er een koor(tje) in je gemeente? Zou je dat wel willen maar... Bij deze korendag laten we aan elkaar horen hoe we werken, wat we zingen en hoe het zingen in de gemeente een rol speelt (of niet). Hoe kun je de gemeente helpen überhaupt te zingen? Wie zingt er thuis nog? Wat ervaren we als helpende muziek? Wat doen we eigenlijk wanneer we zingen? Wat heeft zingen met ons als mensen te maken? Zie het Michaelnummer van In weging Beweging 2019 voor de details.

Verdieping in Johannes-evangelie aan de hand van Rudolf Steiner.

"Het Johannes-evangelie is de weg, die tot Christus leidt." "Wie het Johannes-evangelie doorleeft, die zal in zich de kracht van het schouwen opwekken.... voor hem komt er het grote, geweldig resultaat uit voort, dat hij geestelijk oog in oog de Christus tegemoet treedt." Aldus Rudolf Steiner, die dan de antroposofie bij uitstek als hulpmiddel noemt, om dieper in dit Evangelie in te leiden; om het inwijdingskarakter van dit boek te ontraadselen.

Vandaar dat ik graag de voordrachtenreeks "Het Evangelie naar Johannes" van Rudolf Steiner (GA 103, vertaald in de reeks "Werken en voordrachten") met een studiegroepje zou willen lezen en bespreken. Mijn idee is, om daar iedere 1ste en 3de vrijdagmorgen of -avond van de maand voor bij elkaar te komen in het gebouw van de Christengemeenschap in Alkmaar.

Zouden, wie dit ook willen, contact met mij willen opnemen.

Fons van den Boom.

Tel 072-5119023/ E-mail: fonsvandenboom@online.nl

Priesterwijdingen in Stuttgart en Hamburg

Op 14, 15 en 16 februari zullen priesterwijdingen plaatsvinden in Stuttgart voor de volgende kandidaten:

Michael Latham
Eva Oswald, Duitsland
Julian Rögge, Duitsland
Guido Rosell, Argentinië
David Schiffer, Duitsland
Manuel Toro, Colombia
Tiiu in 't Veld, Estland
Marianne Wagler, Duitsland
Fritjof Winkelmann, Duitsland
Hiroyuki Yoshino, Japan
Laurentiu Cimpeanu, Roemenië

Op 7 en 8 maart zullen priesterwijdingen plaatsvinden in Hamburg voor de volgende kandidaten:

Lucienne van Bergenhenegouwen,
Nederland
Felicia Holland, Duitsland.
Martti Hyry, Finland.
Tiiu in 't Veld, Estland.
Fritjof Winkelmann, Duitsland.

