

**GEMEENTEBERICHTEN ALKMAAR**  
**juni t/m september 2018**

# De Christengemeenschap

- Beweging tot religieuze vernieuwing -



Gemeente Alkmaar

## Hymne

Het is alsof in louter helderheid  
Naar alle richtingen wij stromen en verglijden...  
De wijidheid van de aarde en haar tijden  
Vervloeien in de verte en de eeuwigheid.

Het is gelijk een ademen volledig in het licht,  
Gelijk een glanzend zweven...  
Licht der hemelen, was jouw leven  
Niet ooit en altijd ook ons levenslicht?

Wij konden ver van jou verblijven,  
Wij meden je - verbannen of verdoemd?  
Maar tot jouw harmonieën  
keren terug die jij je kinderen noemt.

Christian Morgenstern

## De Mensenwijdingsdienst

Zondag:	om 10.00 uur. Géén MWD Mwd in de Lukaskerk op 10 juni, op 8 juli, op 9 september en 16 september. om 10.15 uur op Scorlewald, op 10 juni, 8 juli en 16 september.
Dinsdag:	om 9.00 uur op 19 juni, 3 juli, 7 augustus en 11 september in de kleine cultusruimte.
Donderdag:	om 10.00 uur. Géén Mwd op 19 en 26 juli, op 2, 23 en 30 augustus en op 6 september.
Zaterdag:	om 9.00 uur op 2 juni in de kleine cultusruimte. om 10.00 uur op 9 juni, 7 juli, 15 en 29 september in de grote cultusruimte.

## De feesttijden

Pinksteren	20, 21 en 22 mei
Trinitarische tijd	23 mei t/m 23 juni
Johannestijd	24 juni t/m 21 juli
Trinitarische tijd	22 juli t/m 28 september
Michaëltijd	29 september t/m 27 oktober

## Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst

27 mei	Johannes 3:1-17	Nikodemus
3 juni	Johannes 4:1-26	De Samaritaanse vrouw
9 juni*	Johannes 1: 43-51	Nathanaël
17 juni	Lukas 19: 1-10	Zacheüs de tollenaar
24 juni	Markus 1: 1-11	Johannes de Doper
1 juli	Johannes 1: 19-39	Getuigenis van Johannes
7 juli*	Johannes 5: 31-38	Christus over Johannes
15 juli	Mattheus 11: 2-15	Johannes in de gevangenis
22 juli	Markus 8: 27 - 9:1	De belijdenis van Petrus
29 juli	Mattheus 7: 1-14	Vraag en jou zal gegeven worden
5 augustus	Lukas 15: 1-32	De Verloren zoon

12 augustus	Lukas 9: 1-17	Spijziging van de vijfduizend
19 augustus	Lukas 18: 35-43	Genezing van een blinde
26 augustus	Markus 7: 31-37	Genezing van een doofstomme
2 september	Lukas 10: 1-20	Uitzending
9 september**	Lukas 17: 5-10	Over het geloof
15 september*	Mattheüs 6: 19-34	Wees niet bezorgd
23 september	Lukas 7:11-19	De jongeling te Naïn
29 september	Mattheüs 22:1-14	Koninklijke bruiloft
30 september	Mattheüs 22:1-14	Koninklijke bruiloft

\* Op deze dagen wordt de mensenwijdingsdienst in de Lukaskerk op zaterdag gehouden omdat

de zondagse mensenwijdingsdienst op Scorlewald plaatsvindt.

\*\* Op 9 september vervalt de mensenwijdingsdienst wegens vakantie van Edith Schoneveld.

### Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Trinitarische tijd	Zie ons aan in uw offer verenigd Uit God zijn wij geboren
Johannestijd	Wij staan voor u, o Heer Uit God zijn wij geboren
Trinitarische tijd	Machtig zijn al uw werken Uit God zijn wij geboren
Michaëltijd	Laten wij afleggen De vrede Gods

### De zondagsdienst voor de kinderen

1 keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er een zondagsdienst voor de kinderen als er minimaal 2 kinderen komen. Tijdens de zomervakantie vervallen de diensten.

Aanvang om 9.00 uur met het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om ± 9.25 uur de zondagsdienst. Data: 24 juni, 15 juli en 30 september.

Voor vragen over deelname aan de zondagsdienst, of wanneer ouders hun schoolgaande kinderen voor het eerst willen laten deelnemen, kunt u contact opnemen met Edith Schoneveld, 06-29343288

## Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen

24 juni	Markus 1: 1-11	Johannes de Doper
15 juli	Mattheus 11: 2-15	Johannes in de gevangenis
30 september	Matheüs 22: 1-14	Koninklijke bruiloft

## Liederen Zondagsdienst voor de kinderen

Johannestijd	Engel voor hem uitgegaan
Michaëltijd	Onoverwin'lijk sterke held

## Cursussen en gespreksgroepen

### Mattheüs-evangelie

In een 14-daagse gespreksgroep werken wij aan het Mattheüs-evangelie, op de 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> donderdag van de maand, na de Mensenwijdingsdienst. Met Edith Schoneveld.

Data: 14 en 28 juni (laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is 28 juni).  
13 (eerste bijeenkomst na de zomervakantie) en 27 sept.

Nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom!

Inlichtingen bij Edith Schoneveld T. 06 29343288

Voor deelname aan de cursussen bestaat een richtbedrag van 6 euro per keer. Leden van de gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun deelname extra bijdragen.

## Bijeenkomsten

Zo 27 mei	11.30 uur	4e zondag van de maand; gesprek over de Mensenwijdingsdienst
Za 2 juni	10.00 uur	Werkochtend in de gemeente 'Voor huis en tuin'
Wo 6 juni	19.30 uur	Bijeenkomst van het gemeentebestuur
Do. 7 juni	11.30 uur	Ik en de Wereld zijn één, vervolgesprek door Nico Torenstra (zie mededelingen)
Do 14 juni	11.30 uur	Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie
Zo 17 juni	11.30	Gemeentegesprek met het bestuur
Wo 20 juni	9.30-11.00	Bijeenkomst van de programmagroep
Zo 24 juni	11.30 uur	Gesprek met Nico Torenstra over medeschepper zijn

		(zie mededelingen)
Do 28 juni	11.30 uur	Laatste bijeenkomst voor de vakantie Mattheüsevangeliegroep
Zo 1 juli	11.00 uur	Koffie drinken
Do 5 juli	11.30 uur	Gesprek op 1e donderdag van de maand
Za 7 juli	<b>9.00 uur</b>	Werkochtend in de gemeente 'Voor huis en tuin'
Za 4 aug	10.00 uur	Werkochtend in de gemeente 'Voor huis en tuin'
Zo 5 aug	11.00 uur	Koffie drinken
Do 9 aug	11.30 uur	Beweging naar buiten rondom de kerk (zie mededelingen)
Zo 12 aug	11.00 uur	Koffie drinken
Zo 19 aug	11.00 uur	Koffie drinken
Zo 26 aug	11.00 uur	Koffie drinken
Za 1 sept	10.00 uur	Werkochtend in de gemeente 'Voor huis en tuin'
Zo 2 sept	11.00 uur	Koffie drinken
Wo 5 sept	19.30 uur	Bijeenkomst van het gemeentebestuur
Do 13 sept	11.30 uur	Eerste bijeenkomst na de vakantie Mattheüsevangeliegroep
Do 20 sept	11.30 uur	Bijeenkomst van de programmagroep
Zo 23 sept	11.30 uur	4e zondag van de maand; gesprek over de
Do 27 sept	11.30 uur	Mensenwijdingsdienst Gespreksgroep over het Mattheüsevangelie
Zo 30 sept	11.30 uur	Michaëlviering

## Mededelingen bij het programma

### Zomerprogramma

Er is deze zomer geen specifiek zomerprogramma. Op donderdagen zal er een aantal keren geen mensenwijdingsdienst zijn, maar bijna alle zondagen zal de Mensenwijdingsdienst gecelebreerd worden!

Ad hoc zal er soms op een donderdag na de dienst een gesprek zijn en kan er vanuit de gemeenteleden het initiatief genomen worden voor een uitstapje of activiteit. Deze zullen dan worden aangekondigd op zondag na de Mensenwijdingsdienst en/of via de Nieuwsbrief.

### Donderdag 7 en zondag 24 juni 11.30 uur 'Ik en de wereld zijn één'

Onder deze titel maakten wij reeds eerder een begin met gesprekken om tot een verdieping te komen over het milieuprobleem en over het Rentmeester-

chap over de aarde en de vraag wat de rol van de mens daarin is. Op deze bijeenkomst werd positief gereageerd.

Met veel plezier ga ik een poging doen om dat thema verder uit te diepen en tot gesprekken met elkaar te komen.

De programmagroep en ik kozen nu voor een gevarieerde aanpak opdat zo veel mogelijke mensen kunnen gaan deelnemen. Dit aanbod behoeft geen keuze in te houden. In die zin is het niet bedoeld als doorlopende cursus. Iedere bijeenkomst heeft haar eigen karakter. Wordt vervolgd op 7 juni en 24 juni.  
Nico Torenstra

### **Zondag 24 juni Sint Jan**

Na de opmaat van Nico Torenstra zal er een vuur gemaakt worden en zullen we samen iets eten. Graag iets te eten meebrengen. We zullen ook Sint Jansliederen zingen!

### **Donderdag 9 augustus 11.30 uur Beweging naar buiten rondom de kerk**

Na de Mensenwijdingsdienst gaan we waarnemen en tekenen in de kerktuin, met Sarie Rolff en Wendela Beemsterboer. Graag potlood/kleurpotloden en papier of schetsblok meebrengen. Aanmelden is niet nodig.

### **Overige berichten**

#### **Bericht van het bestuur**

Op 11 maart is onze bewindsdrager Ernst Terpstra in de gemeente geweest om te vertellen dat de uitzending van Karel Jan naar de gemeente Alkmaar is opgeheven met ingang van 15 maart jl.

Na dit gesprek hebben alle leden en belangstellenden een brief ontvangen van Ernst Terpstra waarin hij dit besluit schriftelijk meedeelt en uitlegt hoe dit besluit tot stand is gekomen. Het bestuur heeft daarna heel diverse reacties en vragen ontvangen. Met diverse mensen die met het bestuur hun zorgen deelden zijn gesprekken gevoerd. Het bestuur staat ervoor open om op vragen in te gaan die nog binnen de gemeente leven. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur en een afspraak maken. U kunt ook een afspraak maken met Edith Schoneveld.

Een veel gestelde vraag is wanneer er een afscheid georganiseerd wordt voor Karel Jan. Het bestuur is momenteel in overleg en in gesprek met Ernst Terpstra over het afscheid van Karel Jan. Zodra hierover meer bekend is hoort u dit via de Nieuwsbrief of Gemeente bericht.

Op zondag 17 juni staat er na de dienst een gesprek gepland tussen het bestuur en de gemeente, ook dat is een gelegenheid om met het bestuur in gesprek te gaan. Bij deze gelegenheid zal het bestuur uw aandacht vragen voor het feit dat we nu verder gaan als gemeente met één priester. Soms zal uw hulp en inzet wat vaker gevraagd worden of wordt een beroep gedaan op uw begrip voor het feit dat er een dienst uitvalt. Elders in dit gemeentebericht vindt u een stukje van Edith Schoneveld waarin een vraag wordt gesteld in verband met de zondagen waarop er een Mensenwijdingsdienst op Scorlewald plaatsvindt. Ook dit zal op 17 juni besproken worden.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

### **Agenda gesprek bestuur en gemeente 17 juni**

1. Wat verandert er nu de gemeente verder gaat met één priester.
2. Gesprek over de zondagen waarop in Scorlewald de Mensenwijdingsdienst wordt gehouden.
3. Vragen van gemeenteleden aan het bestuur.
4. Wensen van de gemeente.

### **Scorlewald zondagen**

In de gemeente Alkmaar wordt op één zondag in de maand een Mensenwijdingsdienst gehouden in de grote zaal van Scorlewald. In het afgelopen jaar werden op deze Scorlewald zondagen de diensten in de Lukaskerk opgevangen door de priesters uit Amsterdam. Nu de gemeente Alkmaar verder gaat als een gemeente met één priester heeft de bewindsdrager, Ernst Terpstra, laten weten dat de Amsterdamse priesters deze diensten niet kunnen blijven vervangen.

Vanaf zondag 10 juni a.s. zal er geen Mwd in de Lukaskerk zijn, de Mwd vindt dan op Scorlewald plaats. Wij komen nu als Alkmaarse gemeente voor de vraag te staan hoe wij met deze ontwikkeling willen omgaan.

Graag willen het bestuur en ik daarover met u in gesprek, en wij hebben dit op de agenda geplaatst voor het gesprek tussen het bestuur en de gemeente op 17 juni a.s.

Er zijn verschillende mogelijkheden die wij aan u willen voorleggen, om het uitvallen van de zondagse Mensenwijdingsdienst in de Lukaskerk op de Scorlewald zondagen op te vangen.

1. U kunt ervoor kiezen om op deze zondagen op Scorlewald de Mensenwijdingsdienst bij te wonen, waar u van harte welkom bent.



Het ontstaan van de Lukaskerk is historisch sterk verbonden met Scorlewald, waar vroeger de Mensenwijdingsdienst werd gehouden toen het kerkje in Schoorl te klein werd.

2. Er kan ook voor gekozen worden om op de zaterdag die voorafgaat aan een Scorlewald zondag om 10.00 uur een Mensenwijdingsdienst te houden in de Lukaskerk.
3. Een andere mogelijkheid is om in de Lukaskerk op deze zondagen een gemeenteviering te houden door en voor gemeenteleden. Dit wordt ook in gemeenten gedaan die geen eigen priester hebben en waar niet elke zondag een Mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Er zijn verschillende manieren om dit vorm te geven, waarvan ik er enkele wil noemen.

Bij een gemeenteviering kan bijvoorbeeld door één van de deelnemers het credo worden voorgelezen, dat geldt ook voor het evangelie van die week en het Onze Vader. Daarnaast kan er ruimte zijn voor andere inbreng, zoals een gedicht of een tekst, een lied om te zingen, een instrument om te bespelen of een religieus thema om met elkaar over in gesprek te gaan.

4. Er is natuurlijk ook ruimte voor andere ideeën die u wilt aandragen. Eventueel kan ook de keuze worden gemaakt voor een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden.

Omdat dit gemeentebericht ruim voor 17 juni verzonden wordt, was het nodig om over de betreffende Scorlewald zondagen in de maanden juni, juli en september alvast een besluit te nemen, vooruitlopend op het gesprek op 17 juni a.s.

In overleg met het bestuur is besloten dat er in juni, juli en september in elk geval een Mensenwijdingsdienst zal worden gehouden in de Lukaskerk op de zaterdag die voorafgaat aan de Scorlewald zondag, te weten op zaterdag 9 juni, 7 juli en 15 september om 10.00 uur.

Verder is het mogelijk, als er mensen zijn die hierin een initiatief willen nemen en eraan willen bijdragen, om op de betreffende zondagen een gemeenteviering te houden. Als zo'n initiatief ontstaat wordt u daarvan op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief. Op 17 juni gaan het bestuur en ik graag over de verschillende mogelijkheden met u in gesprek.

Edith Schoneveld

## **De motieven van de perikopen tussen de Sint Jan-tijd en Michaël**

In de derde trinitarische tijd, de tijd tussen Sint-Jan en Michaël, wordt een reeks van 10 perikopen gelezen die een betekenisvolle samenhang hebben. In grote lijnen kunnen we in het christelijke jaarverloop en de feesttijden een onderscheid maken tussen de feesttijden die enerzijds verbonden zijn met de komst van Christus naar de aarde en met zijn leven op aarde en anderzijds de feesttijden die verbonden zijn met het dragen van de Christusimpuls na zijn dood en opstanding, door zijn leerlingen op aarde.

In de Johannestijd gaan de perikopen het over Johannes, de wegbereider van Christus. Elk jaar weer kan de mens innerlijk zo veranderen dat hij zich met de Christus kan gaan verbinden en elk jaar weer wordt de Doper gezonden om ons daarbij te helpen.

Dan komt de weg van de Johannes-tijd naar Michaël en deze bestaat uit tien etappes: hoe zou ik medewerker aan het Godsrijk kunnen worden.

De reeks begint op 22 juli met Markus 8: 27-38, de belijdenis van Petrus. Als je deze weg wilt gaan, geldt als eerste je belijdenis, dat is het doel dat je voor ogen hebt. Lijden en pijn horen daarbij.

De tweede perikoop gaat over de wetmatigheden die voor deze weg gelden, zoals veroordeel niet, opdat je niet zelf wordt veroordeeld, Mattheüs 7: 1-14. Deze wetmatigheden zijn streng, maar ook bemoedigend.

De derde etappe gaat erover dat wat verloren gaat, ook weer teruggevonden zal worden, Lukas 15: 1-32 over de verloren zoon. Een troost voor als we zelf eens van de weg af raken, misstappen maken of dreigen weg te zakken.

De vierde etappe gaat over de uitzending met een opdracht en over de spijziging van de vijfduizend, Lukas 9:1-17. Als je goed leest, zie je dat Christus het brood aan de leerlingen geeft om het uit te delen.

De vijfde etappe, Lukas 18: 35-43 gaat over de genezing van de blinde. Het gaat erom dat wij ons ervan bewust kunnen worden hoe blind we zelf nog zijn. Daardoor kan een verlangen ontwaken om echt te zien, ook in geestelijke dimensies.

Dan komt de zesde etappe, we zijn halverwege, waarin we worden opgeroepen ons bewust te worden van onze eigen doofheid, we verstaan het Woord nog niet en Markus geeft ons een duwtje om ons te openen voor het woord dat op ons afkomt, Markus 7:31-37.

Met de zevende etappe wordt het perspectief wijder, het gaat weer over een uitzending maar nu worden er tweeënzeventig aangewezen en uitgezonden, met dit getal wordt de hele mensheid aangeduid, de hele mensheid gaat op weg want er moeten veel mensen bereikt worden, Lukas 10: 1:20.

In de achtste etappe zijn we al een hele tijd onderweg en misschien verliezen we de moed soms een beetje, daarom wordt ons een hartversterking aangereikt in wat we zelf kunnen doen om sterk te blijven, ons oefenen in dankbaarheid en gebed. Lukas 17: 5-10.

Voor de negende etappe ontvangen wij in Mattheüs 6: 19-34 de vermaning om beproevingen te doorstaan en ook de vermaning om niet bezorgd te zijn. Je mag wel zorgen maar bezorgd zijn is niet productief.

De tiende en laatste perikoop van de reeks gaat over de opwekking van de jongeling te Naïn, oftewel over de opwekking van de toekomstmens in iedereen die deze weg aflegt, Lukas 10: 11-19.

De hele weg is nu afgelegd en als de Michaëltijd aanbreekt, zijn we aangekomen bij de drempel van het Godsrijk. Ieder die deze weg is gegaan wordt uitgenodigd om binnen te komen, want de bruiloft van de mens met het goddelijke kan alleen plaatsvinden als de mens zelf komt. Mattheüs 22, Koninklijke bruiloft.

Edith Schoneveld

(Gebaseerd op Das Evangelium im Jahreslauf, Hans-Werner Schroeder)

## **Berichten uit de gemeente**

### **Ouder en kind bijeenkomst**

Op zaterdag 28 april is er samen met Edith een bijeenkomst geweest van mensen die erover willen nadenken wat we voor kinderen kunnen doen in de Lukaskerk. Er komen al langere tijd niet veel kinderen naar de zondagsdienst voor de kinderen.

We kwamen op de gezellige zolder bij elkaar om ideeën uit wisselen.

(Weten jullie dat de je de zolder mag gebruiken als je met een groepje wil werken of studeren?)

Edith vertelde iets over de oude (onder andere Egyptische) inwijdingen en dat die tijd voorbij is en dat de inwijding nu door het Christuswezen plaats vindt.

Kort werd er gekeken naar de ontwikkelingsfasen van het kind.

Hoe het jonge kind nog leeft in omhulling en de Goddelijke eenheid.

Het schoolkind meer in groepsverband dingen kan opnemen en met 7 jaar voor het eerst de Kinderdienst en godsdienstlessen mogen deelnemen. Dat jongeren vanaf 14 jaar aan alle sacramenten mogen gaan deelnemen. Het werd een inspirerend gesprek, meer zichtbaar worden door scholen te benaderen...

Meer van binnenuit werken door een peuter- en/of kleutergroep te starten...  
Of een groep van ouders die graag willen uitwisselen over het inhoudelijke van de religieuze opvoeding...  
Hoe willen de jeugdigen nog hun verbinding houden met de kerk...?

Zouden ouders een kookgroep willen, een voorleesgroep zodat zij even tijd hebben voor zichzelf en de broodnodige verdieping?  
Religie en religieuze opvoeding kunnen zien als een Weldaad, een vorm van Welzijn voor kind en volwassenen en zo de beladenheid eraf kunnen halen?  
Ruimte geven, openingen zoeken om weer te gaan stromen ofwel ons te verbinden met de Engel van onze gemeente. Daar de vragen te stellen.  
Het vuurtje werd ontstoken en we hopen weer snel bij elkaar te komen om ons te buigen over de vraag hoe we vorm willen en kunnen geven aan deze vragen.

Mocht je ook enthousiast worden en mee willen denken of doen meld je dan gerust aan bij Edith Schoneveld of Sarie Rolff

### **Gezocht... Spelers voor het Kerstspel 2018!**

Dit jaar willen we weer heel graag het Kerstspel (herdersspel) opvoeren. Hans Steenhorst is bereid te regisseren en nu de spelers nog! Er zijn al enkele aanmeldingen binnen maar we hopen op (veel) meer... U kunt zich aanmelden bij Greet van Veen of bij Martje Klok, beiden genoemd op de achterkant van het Gemeentebericht. Hans kan op maandag- , woensdag- of donderdagavond. In onderling overleg bepalen we welke avond het beste haalbaar is en wanneer de repetities kunnen beginnen. Felicité heeft aangeboden mee te helpen met de kleding. U ziet dat er al draagvlak aan het ontstaan is!

Aanmelden bij Greet van Veen: [greetvanveen54@gmail.com](mailto:greetvanveen54@gmail.com) of bij Martje Klok: [martjeklok3@gmail.com](mailto:martjeklok3@gmail.com).

### **Samenvatting Landelijke Raad 10 februari 2018 in Alkmaar**

Van onze gemeente waren John den Olden, Frans Ooms en Martje Klok aanwezig. Edith Schoneveld heeft de mensenwijdingsdienst gecelebreerd en

de gemeente Alkmaar voorgesteld. Wietse de Vries was voorzitter op deze dag. Felicité McDonald heeft geholpen bij de organisatie.

Op de agenda staat de voorlopige financiële verantwoording van de Internationale Pinksterconferentie. Peter Rosenbrand geeft een toelichting. Mede door het wisselen van locatie ontstond een achterstand in de organisatie. Ook waren er problemen met het aanmeld- en registratiesysteem dat veel later open ging dan gepland. De organisatie kwam in de laatste maanden en vlak voor en tijdens de Internationale Pinksterconferentie voor noodzakelijke extra uitgaven te staan, terwijl de inkomstenkant lang onzeker bleef, omdat betalende bezoekers zich pas in de laatste weken aanmeldden.

De vergadering spreekt achting en waardering uit voor de organisatoren, maar wil de noodzaak onder ogen zien om uit het gebeurde lering te trekken. Het gesprek hierover wordt voortgezet.

De Landelijke Raad is tevreden met de manier waarop het Landelijk Bestuur de vragen over branding en website heeft beantwoord. Het Landelijk Bestuur zal een nieuwe start maken en de Landelijke Raad daarbij betrekken.

De uitgavenkant van de begroting van de gezamenlijke kas wordt goedgekeurd, het Penningmeesteroverleg wordt gevraagd sluitende afspraken te maken over de inkomstenkant.

Aan de hand van een door een werkgroep gemaakte notitie wordt gesproken over de verbetering van de communicatie en stroomlijning van de processen tussen Landelijk Bestuur, Landelijke Raad en Penningmeesteroverleg. De Landelijke Raad is van mening dat het probleem niet in de structuren zit, maar dat de werking moet worden verbeterd. Het Landelijk Bestuur zal het voortouw nemen en met voorstellen komen om de verschillende organen beter op één lijn te krijgen.

De Landelijke Raad keurt een voorstel van het Landelijk Bestuur goed om het aantal door de Landelijke Raad benoemde leden van het Landelijk Bestuur uit te breiden van vier naar vijf.

## **Afwezigheid geestelijke**

Edith Schoneveld is afwezig: 28 mei t/m 1 juni, internationale synode in München.

17 juli t/m 3 augustus, jeugdkamp Rogery, België.

20 augustus t/m 9 september, vakantie.

In noodgevallen kunnen de volgende bestuursleden gebeld worden:

Cora Wildeboer T 072-5092596 Ellen Mac Gillavry T 0299-685039 of M 06-28682301

## **Bijlagen**

Brief vakantiegeld geestelijke

In Beweging

De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vijf keer per jaar en worden aan alle leden en belangstellenden toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad "In Beweging" van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Voor de administratieve kosten wordt per jaar een bijdrage van € 35,- gevraagd. Ook andere mailingen zijn hierbij inbegrepen. Nieuwe belangstellenden en mensen die toegevoegd willen worden aan de verzendlijst kunnen dit laten weten op [lukaskerkalkmaar@outlook.com](mailto:lukaskerkalkmaar@outlook.com) of contact opnemen met Peter Rosenbrand (0229-571956)

**REGELMATIGE EN INCIDENTELE BIJDRAGEN EN  
SCHENKINGEN VAN LEDEN EN BELANGSTELLENDEN  
VORMEN DE ENIGE FINANCIËLE BASIS VOOR HET  
BESTAAN VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP**