

De Christengemeenschap

- Beweging tot religieuze vernieuwing -



Gemeente Alkmaar

'Een essentieel punt van de Manichese leer heeft betrekking op het goede en het kwade. In de gangbare opvatting hierover vormen goed en kwaad twee absolute, met elkaar onverenigbare tegenstellingen, waarvan de een de ander uitsluit. In de opvatting van de Manicheërs echter, is het kwade een integraal deel van de kosmos, het werkt mee aan de evolutie van de kosmos en moet uiteindelijk door het goede worden opgenomen en omgevormd'

Rudolf Steiner

De Mensenwijdingsdienst

Zondag: 20 september
Zaterdag: 19 september 11.00 uur mensenwijdingsdienst voor de
gestorvene, Cees Schellekens

Op 25 oktober begint de wintertijd en gaat de klok een uur terug.

De feesttijden

Michaëltijd 29 september t/m 31 oktober
Trinitarische tijd 1 november t/m 28 november
Advent 29 november t/m 24 december

Evangelie-lezing in de Mensenwijdingsdienst

29 september	Mattheüs 22: 1-14	Koninklijke bruiloft
4 oktober	Mattheüs 22: 1-14	Koninklijke Bruiloft
11 oktober	Brief Efeziërs 6: 10-19	Geestelijke wapenrusting
18 oktober	Openbaring 12:1-18	De strijd van Michaël
25 oktober	Openbaring 19: 11-16	De witte ruiter
1 november	Openbaring 3: 1-6	Sardes
8 november	Openbaring 3: 14-22	Laodicea
15 november	Openbaring 1: 9-22	De Mensenzoon
22 november	Openbaring 22: 13-21	Alpha en Omega
29 november	Lukas 21: 25-36	De wederkomst van Christus

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Michaëltijd: Laten wij afleggen
De vrede Gods
Trinitarische tijd: Machtig zijn al uw werken
Te midden van ons

Dienst voor de kinderen

Eén keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er een dienst voor de kinderen als er minimaal 2 kinderen komen. Aanvang om 9.00 uur met het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om ± 9.25 uur de zondagsdienst.

Er is in deze periode nog geen kinderdienst gepland ivm bijzonder verlof van de geestelijke. Wanneer dit verandert, wordt dit middels de digitale Nieuwsbrief aangekondigd.

Evangelie-lezingen in de dienst voor de kinderen

Michaeltijd: Mattheüs 22: 1-11 De Koninklijke bruiloft

Liederen in de dienst voor de kinderen

Michaëltijd: Onoverwinnelijk sterke held

Cursussen en gespreksgroepen

Voor deelname aan cursussen bestaat een richtbedrag van 6 euro per keer. Leden van de gemeente zijn vrij om te bepalen of zij voor hun deelname deze extra bijdrage betalen.

Mattheüs-evangelie

Deze cursus vindt momenteel geen doorgang, ivm tijdelijk verlof van de geestelijke. Als dit verandert, wordt het middels de digitale Nieuwsbrief aangekondigd.

Voorlezen voor de gestorvenen

Lezen voor de gestorvenen

Op de tweede dinsdag van de maand komen we met een klein groepje bij elkaar om te lezen voor de gestorvenen. We doen dit nu bijna twee jaar. We lezen voor uit het boek: Het leven van de gestorvenen van R Steiner. In deze tijd waarin er ook mensen uit ons groepje thuis lezen beleven we de bijzonder sfeer die ervanuit gaat om dit samen te mogen doen. We gedenken degene die net zijn overleden maar vragen ook onze dierbaren gestorvenen om te komen "luisteren".

Bijzonder is dat de namen in het boek van de gestorvenen dat in de hal staat levendiger worden. Leest u hier ook weleens in? Vast! Ziet u dan ook de mooie bloem die erbij staat te stralen? Rudolf Steiner spreekt erover dat in het licht rondom de bloemen de gestorvenen aanwezig kunnen zijn...

Deze kleine groep is een open groep, dat betekent dat u altijd een keertje of voor een bepaalde tijd mag mee komen voor- lezen.

We zitten op de zolder maar nu in de tijd van afstand houden in de gemeenteruimte.

We lezen van 10.00 tot 10.45 uur.

De volgende data zijn 13 oktober, 10 november en 8 december.

Je kunt je opgeven bij sarierolff@gmail.com

Bijeenkomsten

Gezien het tijdelijk verlot van de geestelijke is het programma onder voorbehoud. Volg de digitale Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief bij Frans Ooms: pm.lukaskerk@outlook.com

Zo 13 september	11.00 uur	Christa Bos over expositie Charlot Bos (zie mededelingen)
Do 17 september	15.30 uur	Bijeenkomst van de programmagroep
Zo 20 september	11.30 uur	of 10.00 uur indien geen mensenwijdingsdienst Bea Dijkman over De Vijfkamp en Bothmergymnastiek (zie mededelingen)
Zo 27 september	11.30 uur	indien er een mensenwijdingsdienst is: Gesprek over de mensenwijdingsdienst
Di 29 september	10.00 uur	Michaelviering , Wim van der Meij over De Steen (zie mededelingen)
Za 3 oktober	10.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor 'huis en tuin'
Zo 4 oktober	11.30 uur	indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke
	15.30 uur	Viering Michaelsfeest voor kinderen en hun ouders (zie mededelingen)
Wo 7 oktober	14.00 uur	Bijeenkomst van het gemeentebestuur
Do 8 oktober	11.30 uur	of 10.00 uur indien geen Mensenwijdingsdienst; geometrisch tekenen, Maria v.d. Meij (zie mededelingen)
Zo 11 oktober	11.30 uur	indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke
Di 13 oktober	10.00 uur	Voorlezen voor de gestorvenen (zie cursussen en bijeenkomsten)
Do 15 oktober	11.30 uur	of 10.00 uur indien er geen Mensenwijdingsdienst is: geometrisch tekenen, Maria v.d. Meij (zie mededelingen)
	15.30 uur	Bijeenkomst van de Programmagroep

Zo 18 oktober	11.30 uur	indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke
Zo 25 oktober	11.30 uur	Indien mensenwijdingsdienst: Gesprek over de Mensenwijdingsdienst
Zo 1 november	11.30 uur	Concert Melopee, met "Ik noem je naam" Zangpraak rond Allerzielen (zie mededelingen)
Wo 4 november	14.00 uur	Bijeenkomst gemeentebestuur
Za 7 november	10.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor 'huis en tuin'
Zo 8 november	11.30 uur	Indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke
	15.30 uur	Sint Maarten voor kinderen en hun ouders (zie mededelingen)
Di 10 november	10.00 uur	Voorlezen voor de gestorvenen (zie cursussen en bijeenkomsten)
Zo 15 november	11.30 uur	Indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke
Do 19 november	15.30 uur	Bijeenkomst van de programmagroep
Zo 22 november	11.30 uur	Indien mensenwijdingsdienst: zo mogelijk inhoud geestelijke
Zo 29 november	11.30 uur	Eerste Advent Heleni Greeve geeft een toelichting op haar schilderijen (zie mededelingen)
	15.30 uur	Adventstuin lopen voor de kinderen en hun ouders (zie mededelingen)
Za 5 december	10.00 uur	Werkochtend in de gemeente voor 'huis en tuin'

Van de redactie

In het juni-septembernummer namen wij reacties op van leden en belangstellenden naar aanleiding van hun ervaringen in Corona tijd. Het is gebleken dat sommigen van u bepaalde vergelijkingen die Tineke Teunissen in haar stukje maakte niet passend vonden. We betreuren dat de tekst in deze vorm niet door ons is aangepast.

Mededelingen bij het programma

Christa Bos over de expositie van Charlot Bos
Zondag 13 september 11.00 uur



**Informatie tbv overzichtstentoonstelling in de
Christengemeenschap Alkmaar
en de Egelantier te Bergen 5 september- 28 november 2020**

Charlot Bos Doorman 1922- 2018 leven in landschappen en verhalen

Charlot wordt geboren in Indonesië en heeft vanaf haar vroege jeugd veel plezier gehad in tekenen en schilderen.

Toen ze na een roerige jeugd kon kiezen voor de kunstnijverheid-school in Amsterdam greep ze deze kans met beide handen aan!

De oorlog zet echter een dikke streep door haar plannen en geeft een wending aan haar lot.

Ze brengt 7 kinderen groot en ondersteunt haar man in de groeiende antroposofische huisartsenpraktijk in Zutphen en begint samen met een groep pioniers de Vrije School. Daar geeft ze zelf schilderles aan de kinderen en is bij alle jaarfeesten actief betrokken om het kunstzinnig vorm te geven.

Ze blijft haar kunstzinnige (en ook eigenzinnige) talent altijd ontwikkelen en maakt voor allerlei gelegenheden schilderijen ,transparanten en soms

portretten, maar bijvoorbeeld ook houten speelgoed en boetseerwerk. Ze werkt ook mee aan het vormgeven van organische vormen in de school en bij haar thuis.

De dagboeken tijdens de kampeervakanties worden rijkelijk en vaak humorvol geïllustreerd waardoor een kleine aanrijding tussen de steenwalletjes in Wales met de gehuurde Travelsleeper naderhand een relativerende knipoog krijgt! Met Pasen worden hele iconen op eieren getekend en vele vogels met hun jongen worden pietepeuterig vormgegeven.

De kinderboekjes die zij maakt, vooral voor de kleinkinderen, zijn talrijk en ook portretjes uit verschillende periodes van de kinderen maakt ze met liefdevolle aandacht.

Op haar 50^e gaat Charlot de opleiding voor Kunstzinnige Therapie aan de Wervel bij Eva Mees volgen en daar heeft ze met enorme inzet en plezier haar eigen kunstzinnige draad opgepakt.

Na haar scheiding komt ze in 1980 naar Noord Holland en geeft ze les aan de Heilpedagogische opleiding op Scorlewald. Daarnaast geeft ze cursus aan verschillende groepen bij haar thuis waar ze een atelier heeft ingericht op de eerste verdieping. Velen kijken met plezier terug naar de lessen van Charlot in reproduceren uit de kunstgeschiedenis, maar ook het vrije werk geïnspireerd door de natuur en het maken van portretreksen.

Door dit enthousiasme gaat Charlot ook zelf steeds meer tekenen en schilderen: vooral pastel is altijd favoriet geweest, maar ook aquarel en nat-in-nat, acryl-en olieverf. Bij deze expositie zijn tal van landschappen te zien maar ook natuurobservaties en ruimtelijk werk. Het spel van licht en duister is een thema in haar werk.

Ze heeft altijd naar luchten gekeken en het spel van de elementen bewonderd. Het is goed te zien dat ze daar een vrije "spelende" hand van schilderen heeft. Met ronde, zachte transparantie in waterverf en pastel kan ze beter overweg dan met bv olieverf of gouache.

Rond 1990 beginnen Louk Lugten en zij kunstexposities in de Christengemeenschap te organiseren.

Met grote inzet en verbondenheid worden steeds kunstenaars in het licht gezet die ook een verbinding hebben met de atmosfeer en de achtergrond van de ruimtes.

Nadat Charlot 2 ½ jaar geleden is gestorven is het hoog tijd haar een plek in deze kerk en in het Therapeuticum te gunnen, waar ze haar leven zo bij betrokken is geweest.

De hier tentoongestelde werken komen uit de verzameling van de familie en zijn niet te koop.

Wel de kinderboekjes die we hebben laten bijdrukken.

De expositie in de Lukaskerk is te bezichtigen op zondagen dat er een mensenwijdingsdienst is of na een bijeenkomst. U kunt ook met Christa Bos afspreken voor een ander tijdstip 06 11298731.

**Vijfkamp en Bothmergymnastiek zondag 20 september 11.30/10.00 uur,
Bea Dijkman en Veronique Delattre**

Er is mij gevraagd in de Michaeltijd iets met de Bothmer-gymnastiek te doen met als thema de Griekse vijfkamp.

Voor de Grieken was de harmonie belangrijk bij het beoefenen van deze onderdelen, te weten: lopen, springen, worstelen, discuswerpen en speerwerpen. Het ging hen om de schoonheid van de beweging. Bothmer was onder de indruk van de Griekse kunst en toen Steiner hem vroeg om een gymnastiek-"systeem" te ontwikkelen dat paste bij de achtergronden van de vrije-school-pedagogiek, liet hij zich hierdoor inspireren. In zijn tijd was de gymnastiek erg fysiek gericht; maar hij wilde ook de lichtkrachten mee laten werken.

Met zijn bewegingen schept hij evenwicht in de 3 ruimterichtingen en in het accept op binnen en buiten.

Nu wordt mij ook de vraag gesteld om dit thema van de vijfkamp uit te werken, samen met een spraakvormer. Dat vind ik boeiend, het is goed om een thema van verschillende kanten te bekijken, en Veronique Delattre is bereid om hieraan mee te doen.

De bedoeling is dat wij op 20 september wat hierover gaan vertellen en uiteraard ook laten ervaren.

Als er belangstelling voor is willen wij dat op een later tijdstip op een paar ochtenden verder uitwerken.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Bea Dijkman.

Michaëlviering dinsdag 29 sept 10.00 uur Wim van der Meij over de Steen

Op de eerste zondag van Advent heb ik een inleiding gegeven met een steen als beeld.

In dat beeld heb ik een zaagsnede aangebracht. In de loop van het kerkelijk jaar werd de zaagsnede vergroot en op Paaszaterdag zou de steen met een wig worden gebroken. Dat werd uiteindelijk pas mogelijk op Hemelvaartsdag. Bij de Michaëlviering wordt het beeld als geheel getoond. Het totale beeld bestaat nu uit steen, hout, ijzer en een schelp.

Het werkproces wordt op deze ochtend verteld en draagt bij aan het kunnen zien en voelen wat Michaël kan betekenen.

Niet toevallig kan het totale beeld een bijdrage leveren aan de huidige problematiek in onze gemeente.

Ik hoop dat deze kunstzinnige vormgeving ons kan helpen in deze periode.

Wim van der Meij

Jaarfeest vieringen voor de kinderen met hun ouders

Het Michaelsfeest vieren we op zondagmiddag 4 oktober van 15.30 tot 17.00 uur.

Samen zingen, een verhaal en iets moois knutselen van herfstbladeren bij de geur van zelfgemaakte appelmoes...

Om beurten de meegebrachte oogst wegen onder het beeld van Michael...

Zelf meenemen oogst zoals appel, druiven...en andere herfstige dingen om te wegen en om appelmoes van te maken.

Sint Maartenfeest vieren op zondagmiddag 8 november van 15.30 tot 17.00 uur.

Samen pompoenen uithollen en met onze lichtjes zingend door de mooie ruimtes van onze kerk lopen en misschien wel de appelvrouw ontmoeten.

Daarna naar huis onder de sterrenhemel...

Zelf meenemen een kleine pompoentje en eventueel mesje en lepel om uit te hollen.

De adventstuin mag weer gelopen worden op de eerste adventszondag 29 november van 15.30 tot 17.00 uur.

De altijd groen blijvende spiraal lopen, je kaarsje aansteken aan de grote kaars in het midden en je lichtje plaatsen op de weg die je gaat naar het kerstfeest toe.... Een heel bijzonder gebeuren voor de kinderen in deze tijd.

Op tweede kerstdag (zaterdag) is er de kerstkinderdienst voor de kinderen!

Vooraf gaan we sfeervolle kerstliedjes zingen met instrumentjes.

Vanaf 9.00 tot 9.30 uur voor alle kinderen en de kinderkerstdienst is voor kinderen vanaf 7 jaar.

Wilt u komen? Fijn! Geef u dan wel even op bij sarierolff@gmail.com

Opgeven is verplicht in deze tijd van maatregelen rondom de Corona

“ Teken en vanuit de cirkel met geometrische figuren.” Donderdag 8 en 15 oktober, Maria van der Meij-Teuben

Na een lange warme, en (on)rustige zomertijd gaan we de herfst in: de stormen blazen het oude blad aan de bomen weg.. de aarde keert in zich zelf om nieuwe krachten te verzamelen.

Met de kracht en moed van Michael proberen we wakker te blijven voor alles wat er in en om ons heen gebeurt.

Tekenen met geometrische figuren versterkt onze vormkracht, scherpt ons bewustzijn en laat ons de schoonheid van de vormen zien, die ook overal in de natuur te ontdekken zijn.

Al het leven begint bij de cirkel; het heeft geen begin en geen einde; de cirkel vestigt de aandacht op de boodschap, die hij omcirkelt.

De cirkel lijkt een leegte, maar bevat alle mogelijkheden in zich; hij is zowel vol als leeg.

Het middelpunt van een cirkel is een eenheid, een vorm van bestaan op zich; is compleet, het is een geheel.

We hebben voor het tekenen nodig: een passer, potloden en kleurpotloden.

(Papier is aanwezig)

Data: donderdag 8 en 15 oktober,

Plaats: in de kerk; 10 uur (of als er een dienst is 11.15 uur)

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Opgave en informatie:

Mariavdmeij@hotmail.com

Tel.nr 0643685337 of 072 5322700

Hartelijke groeten, Maria van der Meij -Teuben

**Zondag 1 november 11:30 uur Melopee –
'Zangsprak'... liederen en verhalen als balsem voor de ziel.**

'Melopee' brengt in de Lukaskerk het programma rondom 'Allerzielen':

"Ik noem je naam", een verhalen- en liederen programma met troostrijke liederen, verhalen en gedichten over de dood en het afscheid nemen.

- Maathe Commerina Boot - Verhalen en Zang
- Maria Tomassen - Zang, piano en gitaar
- Evert van Kessel - Zang, gitaar en mondharmonica

Wij nodigen u uit te komen luisteren....

Entree: Vrijwillige bijdrage

In verband met de beperkte hoeveelheid plaatsen, graag aanmelden via email:

Wilma Bos; wilmabos1825@gmail.com

**Zondag 29 november 11.30 uur of 10.00 uur indien er geen
Mensenwijdingsdienst is.**

Heleni Greeve geeft een toelichting op haar schilderijen

In het gemeentebericht van april-mei 2020 heeft Heleni zich al voorgesteld.

Haar werk zal nu in twee periodes hangen, namelijk van Advent tot Kerst en van Driekoningen tot het einde van de Epifanie.

In de 10 heilige nachten hangt in de kerk 'Het droomlied van Olav Asteson' (24 december 2020 t/m 6 januari 2021), zoals geschilderd door Erna Landweer en in bezit van de Lukaskerk.

Overige mededelingen

Berichten van het bestuur

Abonnement Gemeentebericht en In Beweging

Als u dat nog niet gedaan heeft wilt u dan de bijdrage van € 35,- voor de administratieve kosten van het Gemeentebericht en het kwartaalblad "In Beweging" en overige mailingen over maken op de rekening van De Christengemeenschap Alkmaar NL05 INGB 0000 5169 40. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank.

Berichten uit de gemeente

Over de verzoenende gesprekken

Beste mensen van de Lukaskerk,

Op de afgelopen LV-avond werd zichtbaar hoeveel butsen mensen op hebben gelopen aan elkaar en hoe verharding van standpunten en veroordelingen van elkaar zijn ontstaan.

In de laatste nieuwsbrief d.d. 22 augustus hebben wij het aanbod gedaan voor verzoenende gesprekken tussen gemeenteleden opdat er weer ruimte kan komen voor dialoog en wederzijds respect.

Het gaat ons om een gesprek tussen mensen ongeacht rol of functie.

Boosheid, verdriet en andere emoties mogen ook de impuls zijn voor een gesprek, maar het heeft alleen zin als je intentie is om nader tot elkaar te komen, als verzoening je oprechte wens is. Alles in vrijheid om wel of niet met iemand in gesprek te gaan.

Het je een vraag of een oordeel naar een ander toe, laat dit dan in beweging komen en vraag ons om dit oprechte gesprek te ondersteunen. Wil je eerst een gesprek om je te oriënteren op je vraag of opmerking, ook dat is mogelijk.

Wij hopen van harte op veel verzoenende gesprekken, er is door een paar mensen al een begin gemaakt.

Hartelijke groet,

Bea Dijkman, Erik Beemster, Hans Steenhorst, Nikolaas van Baarsen, Obe Bootsma, Wendela Beemsterboer en Wim van der Meij.

Erik Beemster : 06- 50412643 of info@erikbeemster.nl
Hans Steenhorst : 06-11131226
Nikolaas van Baarsen : 06-44748566
of nikolaasvanbaarsen@gmail.com
Obe Bootsma : 06-53125122 of witoko2014@gmail.com

Wendela Beemsterboer : 072-7370209 of
wendela.beemsterboer@gmail.com
Wim van der Meij : 072- 5322700 of w.g.meij@kpnmail.nl

Sint Jansdag

We zijn op pad gegaan, Sarie, Renee met Ewout, Yanaika met Niké, en ik met mijn karretje. Weg over steken, tussen de huizen door naar het park.

Onze eerste stop was bij de Hertshooi. Net zo geel als als het Sint Janskruid.

Het park is prachtig na al die regen en het waait hard. Spannend weer.

De stemming is opgewekt, we hebben er zin in.

We moeten goed opletten hoe we lopen en zingen: moet dwalen.....

Bruggetje over even lekker stampen(hij stampte met zijn voet).

Dan de prachtige Lindebomen. Sarie vertelt over de gouden bloemetjes en de wind laat het goud op ons vallen. Dan over het groene gras al zingend naar het grote veld.

Daar spreiden we onze kleden uit en stoeien met de wind. We hebben een heerlijke plek in de zon en we drinken een sapje.

De grasbundels worden erbij gehaald en Sarie maakt met ons een gras poppetje.

Een vrouwtje of een mannetje, mooi versierd met bloeiend gras. De kinderen zijn geboeid en er komt spontaan een fantasie spelletje met de popjes.

Ewout geniet ervan en wil dan tikkertje doen.

Niké wordt verrast, Sarie maakt een konijn voor haar.

Ze is heel blij met het graskonijn.

Dan is er weer drinken met een koekje en worden er bellen geblazen.

Met de wind dansen de bellen in de mooiste kleuren over het veld.

De kinderen rennen achter de bellen aan om ze te vangen.

Ook wordt er spontaan gedanst tussen de bellen.

De zon verwarmt ons en we genieten.

Nog lekkere rozijntjes, we pakken de boel weer in en weten dat de pannenkoeken bij de kerk op ons wachten.

Dit tochtje had ik niet willen missen, hartelijk dank allemaal.

Lieve groet Joke

**Gedicht Ida Gerhardt van Tineke Teunissen
Voor de gemeente**

OVER DE EERBIED.

"Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken

Dit eerstelingsbewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken.

Laat het stil in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde;
zaad in de donkere aarde.

En het zal groen ontwaken."

Ida Gerhardt

Impressie Zomerprogramma 2020

Bijzondere ontmoetingen in de biografie.

De eerste ochtend kwam een flinke groep bijeen om elkaar te vertellen over ontmoetingen in het leven die indruk maakten, een keer- of kantelpunt vormden of een bewustzijnsmoment markeerde. Een ieder die dat wilde kon een eigen levensverhaal vertellen. Dat bracht ons in bijzondere verhalen.

Door corona netjes op afstand, maar toch heel nabij. Luisterend met stille aandacht werd het verleden weer tot leven gewekt.

Tineke Teunissen verzorgde een interessante opmaat over klanken en liet ons naar de muzikale klokjes en belletjes luisteren. Wat horen we eigenlijk?

Beleving van tijd.

Het verschil tussen onze kloktijd en onze 'beleeftijd' werd in de vroege oudheid al afgebeeld door enerzijds een oude man met een lange baard, Chronos genaamd, zoon van Zeus, die alle jaren keurig verdeelde in maanden, weken, uren, minuten en seconden, altijd hetzelfde ritme.

En anderzijds Kairos, een kleinzoon van Zeus, die juist tussen de kloktijd door in wil breken. Met zijn weegschaal weegt hij het juiste moment af met de juiste argumenten. Op een afbeelding staat hij met een bijna kaal hoofd en een lange haarlok. Als het juiste moment daar is moet de wakkere mens hem ook bij zijn

lokken vast kunnen grijpen, zo niet, dan is het juiste moment voor even voorbij...

Beide zijn belangrijk voor ons, we hebben onze afspraken en vaste gewoonten zodat onze dagen ordelijk verlopen. En de toekomst komt ons soms tegemoet met verrassingen waar we wat mee moeten. Het verleden is soms nog zo dichtbij dat de tijd er niet meer toe doet, even niet bestaat, en samenvalt met het heden.

Ook met dit gegeven ontstaan mooie en herkenbare gesprekken, tevens klinken er mooie en verbindende gedichten.

Ook op deze ochtend luisteren we naar muzikale vragen van Tineke, die haar lier liet klinken: wat horen we hier eigenlijk?

Naar de tuin.

De derde ochtend zijn we naar de VSM tuinen afgereisd. Daar was een grote tafel voor ons klaargezet voor koffie met wat lekkers erbij. Zoveel taart was er niet maar we deelden alles gebroederlijk! De tuin is altijd mooi en de vele tuinier vrijwilligers beantwoorden vragen naar vermogen, er ontstaan ook boeiende gesprekjes. De zon scheen volop, ijsvogeltje vlogen af en aan. Frans wist de bloemen en mooie plekjes meesterlijk te fotograferen!

Angelika had wat zoekopdrachten op papier voor als je wat gericht wilde waarnemen. Aan blad- en stengelvormen is veel waar te nemen over de werkzame vormende krachten. Bijzonder om je af te vragen wanneer een blad stopt met groeien en dan in zoveel verschillende bladvormen kan verschijnen!

De Emmaüsgangers

Voor de laatste ochtend had Tineke een opmaat waarbij ze vertelde over de kwaliteiten en ontstaan van onze zintuigen de oren en de ogen. Het liefst wilde ze zingen met ons, maar door corona is helaas veel op een laag pitje gezet. Angelika had haar verhaal over een bijzondere ontmoeting bewaard voor deze ochtend. Zij liep rond met de vraag wat Pinksteren eigenlijk betekent. Deze ontmoeting bracht haar gesprek en via het nieuwe testament bij het schilderij de Emmaüsgangers van Rembrandt. Zou het pinkstermysterie daar een verband mee kunnen hebben? Rembrandt zou er zijn leven lang mee bezig zijn, en had vele schetsen gemaakt voor hij het schilderij op een doorleefde manier kon maken.

Met deze vraag gingen wij met een foto van het schilderij proberen zo zuiver mogelijk eerst waar te nemen, en daarna met elkaar te delen wat we hebben gezien. Dat valt niet mee, interpreteren ligt op de loer, maar met elkaar en de goede voorbereiding van Angelika komen we een heel eind.

Boeiende vragen en een fijn gesprek met ook zeer beeldende gedichten maken van deze ochtend een leerzaam en bijzonder samenzijn!

Greet van Veen.

Onweer in het moeras

Naast het vlakke gladde meer
blauw en roze als een maansteen
staat het rechte bos van riet,
elke halm een groene speer,
elke speer staat slank alleen
met een dun vernis van licht.
Licht en schaduw bewegen niet.

In de hemel hangen zware
violet gekleurde wolken.
Niets verraadt de gele schare
Vogels, die het riet bevolken.

dan splijt met een verblindend licht
de hemel open en slaat dicht
met een donderende slag...
Als in een donkere smederij
spatten uit het rieten bos
vonkenregens vogels los
een zwerm van duizend vurige vlerken
stuift geel omhoog in 't sombere zwerk en
een ziedend hoog gezang breekt vrij.

Mijn hart werd plotseling wit en heet
't was of ik zelf werd omgesmeed.
Ik heb het angstig ondergaan
ik kwam er sterk en nieuw vandaan.

M. Vasalis

Landelijke berichten

Landelijke dag voor leden en belangstellenden

Zaterdag 10 oktober 2020

Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam



Aanmeldingsplicht

Zonder aanmelding vooraf geen toegang.

Aanmelding: secretariaat@christengemeenschap.nl of 070-3451506

Aanvang 9.30 uur

Mensenwijdingsdienst

11.00 uur

Programma

Verslag van de werkzaamheden van het landelijk bestuur

Gesprek in groepen over ervaringen met Covid 19

In verschillende gemeenten

Inleiding van Marianne de Nooij over de viering van honderd
jaar Christengemeenschap

Gesprek in groepen hierover: wensen en ideeën

Cultische afsluiting

Einde rond 15.30 uur

Voor koffie en thee als mede een kopje soep tussen de middag
wordt gezorgd. U wordt verzocht zelf voor de rest van uw lunch
te zorgen. Tijdens de dag draagt de organisatie zorg voor de

naleving van

de dan geldende regels van het RIVM

Zie ook: [website Christengemeenschap](#)