

Ik Ben de ware wijnstok; overweging bij Johannes 15: 1-27

De wijnstok is een plant die veel verzorging vraagt. Om de kleine, wilde vruchten te cultiveren moet er voortdurend gesnoeid worden. Het snoeien van de ranken houdt de sapstroom tegen. Zo komt die ten goede aan de sappige vruchten, de druiven.

Als we dit als beeld overdragen op de mens, zien we dat in ons leven vaak wordt ingegrepen van buitenaf. Veranderingen in ons leven zijn vaak niet door onszelf gekozen. En we ontkomen er niet aan dat we door dit snoeien veranderen.

Waar we wel bewust aan kunnen werken is hoe we ermee omgaan.

'Blijf in mij en ik blijf in jou'

In de Mensenwijdingsdienst wordt gesproken over het wandelen met Christus. Samen wandelen doe je met een vriend, daarmee ben je op weg in je leven. Het Duitse woord voor wandelen betekent niet alleen samen op weg zijn, maar ook omvormen, verwandelen.

Wandelen met Christus is jezelf omvormen met Christus.

Vriendschap met Christus is niet zonder pijn, het betekent voortdurend snoeien aan jezelf. Toch worden juist daardoor de onvruchtbare scheuten aan ons uitgedund.

Zodat we meer vrucht gaan dragen.

