

Overweging Johannes 20: 19-20; Thomas

Als kind zijn wij van nature religieus en door een liefdevolle opvoeding wordt dit nog ondersteund. Het gebed en het kindergebed zijn dan doortrokken van warmte en waarheid. Zo vormt het geloof een dragende kracht.

Met het opgroeien beginnen deze zekerheden te wankelen. Vragen komen boven, zou God wel echt bestaan? Hoe kan ik dat zeker weten? Het kindergeloof wordt losgelaten en vaak begint daarmee een zoektocht vol twijfel.

Thomas, de twijfelaar, is in zijn tijd een voorloper, een toekomstmens. Hij wil door zijn wakkere verstand en door het kijken naar de feiten tot de waarheid komen.

De kracht van zijn heldere denken doordringt zijn ik en bereikt zo'n niveau dat hij daardoor tot helderziendheid kan komen. Hij kan het bovenzinnelijke opstandingslichaam van de Allerhoogste tastend waarnemen en zo de twijfel overwinnen.

In onze tijd vormt de weg van kennis en inzicht een voorwaarde om geleidelijk tot de waarheid van het hogere inzicht te komen. Ons heldere denken en het daarop gebaseerde gezonde oordeel dragen bij aan een weg om tot schouwen te komen.

Deze liefde voor de waarheid kan helpen om ons innerlijk zo vrij te maken dat de Opgestane tot ons kan doordringen en in ons hart kan wonen. Ook in tijden dat vele uiterlijke deuren gesloten zijn.

-/-

