

Ik ga tot de Vader; overweging bij Johannes 16: 1-24

In de natuur werkt een creatieve autoriteit. Die geeft nu gestalte aan Lente, zal doorwerken in Zomer en creëert van daaruit herfst. We zien dat schoonheid en waarheid aan deze creaties ten grondslag liggen.

Niet alleen in de natuur is deze scheppende autoriteit werkzaam. Dit woord spreekt ook in het innerlijk van de mens. Om het te herkennen moet het eerst stil worden. Daarbij gaat het niet om een gewone stilte, maar om een stilte die we eenzaamheid kunnen noemen.

Het is van betekenis dat de mensheid door eenzaamheid heengaat, zich zelfs van God verlaten voelt en eenzaamheid leert kennen. Dan gaan we op zoek en tastend kunnen we ons van een innerlijke autoriteit bewust worden.

Het gaat om een autoriteit die onze vrijheid respecteert. Elke andere, van buiten komende autoriteit valt daarbij weg en wordt onbetekenend tegenover deze kracht.

Eenzaamheid helpt om te ervaren dat er een ordenende kracht in ons spreekt. Helpt om de vaardigheid te ontwikkelen deze van al het andere te onderscheiden. Helpt om in vrijheid en op eigen initiatief deze stem het woord te geven.

∞

