

Het gesprek met Nikodemus; Overweging bij Johannes 3, 1-26

Ieder van ons maakt in het leven mee dat ons kwaad wordt aangedaan. Maar dat niet alleen. We maken ook mee dat wij anderen iets kwaads aandoen. Het kwaad is niet alleen te vinden bij anderen die ons iets aandoen, het is ook te vinden in onszelf.

Want in het wereld-al heersen niet alleen de goede krachten, daar leven ook de krachten van het kwaad. Daardoor is in ieder van ons de neiging tot het kwaad aanwezig.

Maar we hoeven er niet van te schrikken wanneer we dit in onszelf opmerken. In onze tijd is het onze opgave dat wij ons ervan bewust worden dat het kwaad actief is, ook in onszelf. Het gaat erom dat we deze krachten herkennen en dat we toegeven dat deze neigingen ook in ons leven.

Door toe te geven dat het kwaad in ons actief aanwezig is worden we er wakker voor, het komt in ons bewustzijn. Daarmee komt het in het licht te staan. In het licht van de Enige, de Grote, de heerser van het Goede. In het licht van de Hem die het kwaad kan verlossen.

∞

