

Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven; Overweging Johannes 14: 1-21

Christus laat zijn leerlingen alleen, maar niet om rustig af te wachten tot zijn wederkomst. Hij laat hen alleen zodat zij de kiem kunnen ontwikkelen die Hij in hen neergelegd heeft toen Hij stierf. Door deze kiem te ontwikkelen opent zich de weg om daar te komen waar Hij verblijft.

Dat gebeurt niet pas aan het einde der tijden, dat is een ontwikkelingsweg. Deze kiem ontvouwt zich op elk moment dat wij eraan werken vanuit ons IK te leven.

Dat ieder van ons 'ik' kan zeggen is verbonden met een innerlijke vlam, met licht, met innerlijk weten. Dit licht, dit weten wijst ons op de Waarheid.

Deze weg naar de waarheid vinden we niet in onderwijs, niet in boeken of kranten of bij mensen die meer weten dan wij.

Deze waarheid ligt in onszelf.

Als wij de waarheid zoeken in onszelf, ontsteken we voortdurend onze vlam aan dat ene, grote IK, dat wereldlicht dat in ons leeft.

Zo ontwikkelen wij de kiem die Hij in ons heeft gelegd.

∞

