

Overweging voor Pasen; Opstanding.

Marcus 16: 1-18

Om iets te kunnen omvormen moet je er helemaal in doordringen.

Dat zie ja aan een pottenbakker, die een stuk klei neemt om er een schaal van te vormen. Hij doordringt de klei met zijn handen, en door zijn handen heen ook met zijn gevoel en zijn denken.

Zoals de pottenbakker in de klei doordringt, zo dringen wij als mens door in ons lichaam.

Wij leven in een lichaam dat eens zal sterven.

Maar er is iets gaande in ons lichaam.

Van binnenuit werken wij aan ons lichaam en vormen het om met ons willen, voelen en denken.

Dat doen we door te streven naar een waarachtig leven, door moed te ontwikkelen, door lief te hebben, door geloof, door zelfoverwinning, door goed met elkaar om te gaan en dit alles vol te houden, ook als het leven moeilijk wordt.

We streven naar dit alles vanuit ons bewustzijn, ons 'Ik.'

Daarmee naderen we de enig Waarachtige, De Opgestane, Hij die de ware mens in ere heeft hersteld.

Zo vormt zich in ons, tot diep in ons lichaam, een transparante kracht. Dat is de kracht van De Opgestane die nooit zal sterven.

Dit geldt voor alle mensen, in alle toekomstige tijden, in alle landen, in alle culturen en van alle religies.