

De Christengemeenschap

- Beweging tot religieuze vernieuwing -



Gemeente Alkmaar

... En dan is er bovendien nog een aanvankelijk verborgen gegeven dat de rode draad door je leven genoemd zou kunnen worden. Dit is een 'draad' die enerzijds door de gebeurtenissen van je biografie loopt, maar die anderzijds van ver weg lijkt te komen en wellicht ook weer naar verre einders voert. Hij lijkt ook de veelheid van de gebeurtenissen een zinvolle samenhang te geven. Volg je die draad in de herinnering dan krijg je zicht op je eigen unieke biografie en op de samenhang van het vele dat zich daarin afspeelde.

Siegwart Knijpenga

De Mensenwijdingsdienst

Zondag Om 10.00 uur in de Lukaskerk, *behalve op*
11 december, 15 januari en 12 februari
Om 10.15 op Scorlewald, alleen op
11 december, 15 januari en 12 februari

Donderdag Om 10 uur, vanaf 12 januari

Feesttijden

Advent 27 november t/m 24 december
Kerst 25 december t/m 5 januari
Epifanie 6 januari t/m 4 februari
Trinitarisch 5 februari t/m 11 maart

Mensenwijdingsdiensten in de kersttijd

Zondag	25 december	00.00 uur
Zondag	25 december	08.00 uur
Zondag	25 december	10.00 uur
Maandag	26 december	10.00 uur
Dinsdag	27 december	10.00 uur
Woensdag	28 december	10.00 uur
Donderdag	29 december	10.00 uur
Vrijdag	30 december	10.00 uur
Zaterdag	31 december	10.00 uur
Zondag	1 januari	10.00 uur
Maandag	2 januari	10.00 uur
Dinsdag	3 januari	10.00 uur
Woensdag	4 januari	10.00 uur
Donderdag	5 januari	10.00 uur
Vrijdag	6 januari	10.00 uur

Evangelie-lezingen in de Mensenwijdingsdienst

Adventstijd

Zondag	27 november	Lukas 21, 25-37
Zondag	4 december	Mattheüs 25, 1-13
Zondag	11 december	Mattheüs 25, 14-30
Zondag	18 december	Mattheüs 25, 31-46

Kersttijd

Zondag	25 december	Mattheüs 1	<i>Middernacht</i>
Zondag	25 december	Lukas 2, 1-20	<i>Dageraad</i>
Zondag	25 december	Johannes 21, 15-25	<i>Dag</i>
Ma – vr	26 – 30 dec	Johannes 21, 15-25	
Zaterdag	31 december	Johannes 1, 1-18	
Zondag	1 januari	1e Brief v. Johannes 1, 1-10	
Ma – do	2 – 5 jan	1e Brief v. Johannes 1, 1-10	

Epifanie

Vrijdag	6 januari	Mattheüs 2, 1-12
Zondag.	8 januari	Mattheüs 2, 1-12
Zondag	15 januari	Lukas 2, 41-52
Zondag	22 januari	Johannes 2, 1-11
Zondag	29 januari	Mattheüs 8, 5-13
Zondag	5 februari	Mattheüs 20, 1-16

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Adventtijd	Heilig, heilig zijt Gij, onze heer God is liefde
Kersttijd	Geopenbaard zij God in Hemelhoogten God is liefde
Epifanie	Laat uw aangezicht over ons lichten De God van de vrede
Trinitarische tijd	Gij zijt de bron van alle bestaan Waardig is het lam

De zondagsdienst voor de kinderen

Eén keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er op zondag een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders en maken we samen muziek. Aanvang 8.45. Daarna wordt de dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder gehouden om 9.25.

Data: 26 december,* 8 januari, 5 februari

Als er minder dan 2 kinderen van 7 jaar of ouder zijn gaat de kinderdienst niet door. Voor vragen over deelname graag contact opnemen met Adam Ricketts.

* deze dag is er geen verhaal vooraf, wel samen zingen vanaf 9 uur.

Evangelie-lezingen in de zondagsdienst voor de kinderen

Zondag	26 december	Bijzondere kerstdiensttekst voor de kinderen
Zondag	8 januari	Mattheüs 2, 1-12, aanbidding priesterwijzen
Zondag	5 februari	Lukas 6, 6-11

Liederen Zondagsdienst voor de kinderen

Kersttijd	Nu zijt welkome
Epifanie	Hoe helder staat de morgenster
Trinitarische tijd	Hij is de ster

Jaarfeesten met kinderen en ouders

Jaarfeesten worden in overleg met de ouders gepland en vormgegeven. Wil je meedenken of op de hoogte gehouden worden, mail dan naar lukaskerkkalkmaar@outlook.com.

Bijeenkomsten

16 november	kerstspelrepetitie
20 november	11.30 afsluiting kerkelijk jaar en afscheid van Bastiaan Baan
23 november	kerstspelrepetitie
27 november	intrede nieuwe priester Adam Ricketts
27 november	1e advent, adventstuin voor de kinderen om 15.30 uur
30 november	kerstspelrepetitie.
3 december	werkochtend kerk
4 december	2e advent, opmaat door Dirk Schuurman om 11.30 uur
7 december	kerstspelrepetitie
8 december	19.30 uur ALV over financiën 2023 en gemeenschapsvorming
11 december	dienst op Scorlewald, geen dienst in de Lukaskerk
13 december	lezen voor de gestorvenen
14 december	kerstspelrepetitie
18 december	4e advent, opmaat door Dirk Schuurman vervolg om 11.30 uur
22 december	kerstspel generale repetitie
23 december	kerstspel uitvoering om 19.30 uur
24 december	kerstnacht
25 december	1e kerstdag elkaar ontmoeten
26 december	kinderdienst
26 december	2e kerstdag elkaar ontmoeten
27 december	na de MWD inhoud "eerbied" van Adam met gesprek en kunstzinnige activiteit
1 januari	2023 na de MWD inhoud van Adam Ricketts "oud en nieuw" "dankbaarheid en vertrouwen"
5 januari	19.30 Olav Åsteson concert
7 januari	werkochtend kerk
8 januari	kinderdienst

8 januari	koffie en thee en elkaar ontmoeten
10 januari	lezen voor de gestorvenen
15 januari	dienst op Scorlewald, geen dienst in de Lukaskerk
22 januari	koffie en thee en elkaar ontmoeten
29 januari	koffie en thee en elkaar ontmoeten
4 februari	werkochtend kerk
5 februari	kinderdienst
5 februari	koffie en thee en elkaar ontmoeten
7 februari	lezen voor de gestorvenen
12 februari	dienst op Scorlewald, geen dienst in de Lukaskerk
19 februari	koffie en thee en elkaar ontmoeten
26 februari	koffie en thee en elkaar ontmoeten

Het verdere programma voor de maanden januari en februari zal worden vermeld in de digitale nieuwsbrieven rond de 12e van elke maand.

Toelichting op het programma

Lezen voor de gestorvenen op de 2e dinsdag van de maand op de zolder of in de gemeenschapsruimte. 10.00-10.45 uur.

U bent van harte welkom op 8 november, 13 december, 10 januari, 7 februari.

Adventstuin voor de kinderen

1^e advent, 27 november, 15.30 - 17.00 uur. Graag tien minuten van te voren aanwezig zijn. Verhaal, muziek en het lopen van de spiraal door de kinderen van 4 t/m 10 jaar. Vrijwillige bijdrage na afloop. Opgave noodzakelijk, via de oudergroep of op lukaskerkalkmaar@outlook.com.

2^e en 4^e adventszondag

4 en 18 december hebben wij een korte opmaat en gesprek met Dirk Schuurman vanuit de vraag: hoe ontwikkelen wij ruimte in ons zelf om het Christuskind daadwerkelijk geboren te laten worden?

Mensenwijdingsdienst en gesprek op donderdag

Na lange tijd wordt er weer een start gemaakt met een Mensenwijdingsdienst op donderdag met na afloop een gesprek. Wij beginnen hiermee op 12 januari. In de nieuwsbrief van december zullen wij u berichten over de verdere invulling hiervan.

Kerstspel 2022

Wij zijn blij dat wij na 2 jaar weer het Oberufer kerstspel kunnen opvoeren op 23 december om 19.30 uur in de Lukaskerk in Alkmaar. U bent allen van harte welkom. Kinderen vanaf 6 jaar ook. Vrijwillige bijdrage is welkom.

“Eerbied”

Na de mensenwijdingsdienst op 27 december ca. 11.00 – 13.00 uur

Wat is eerbied? Hoe ervaar je dat? Hoe ontwikkel je dat? Welke betekenis heeft het voor onszelf en de wereld om ons heen? Deze en andere vragen willen we bewegen met elkaar door middel van inleiding, gesprek en kunstzinnige activiteit. Een ieder is welkom. Adam Ricketts en kunstenaars Angela Koning zullen deze bijeenkomst begeleiden.

Oud en Nieuw: dankbaarheid en vertrouwen.

Een nieuwjaarstoespraak op 1 januari na de mensenwijdingsdienst door Adam Ricketts.

Olav Åsteson

Er zal op 5 januari 2023 een uitvoering zijn van Olav Åsteson om 19.30 uur in de Lukaskerk in Alkmaar door Cileke Angenent, zang en Jorien van Tuinen, altviool. Zingen volgens Werbeck, de Weidler altviool en klankspel van Manfred Bleffert maken een kleurrijk landschap van de gezongen gedichten. U wordt allen van harte uitgenodigd deze avond.

Terugblik

Misschien goed nu we op het punt gekomen zijn, dat er weer een priester naar onze gemeente uitgezonden wordt, om nog even terug te kijken naar ons programma van de afgelopen weken.

We voelen ons dankbaar dat onze drie tijdelijke priesters steeds bereid geweest zijn op veel van de zondagen een inhoud te verzorgen, goed bezocht door een flinke kring mensen.

Op 30 oktober hebben we een bijzonder concert mogen beluisteren, uitgevoerd door Wilma Bos, Leontien Kaptein en Erik Post. Voor velen van ons zijn Leontien en Erik oude bekenden en het was dan ook een vrolijk weerzien.

Op woensdagavonden wordt er hard gewerkt aan de repetities voor het kerstspel. Het belooft een heel mooi spel te worden, waarvoor u in dit gemeentebericht van harte wordt uitgenodigd.

Heel fijn ook dat er mensen zijn die voor de kinderen de kinderdienst en andere activiteiten verzorgen.

Op 2 november was er onder leiding van Dirk Schuurman een gedenkstone voor de gestorvenen. We hebben kaarsjes aan gestoken voor diverse overleden gemeenteleden en voor overleden mensen uit onze eigen kring van familie en bekenden die ons dierbaar zijn. Er ontstond een voelbare aanwezigheid van een nabije, grote wereld van gestorvenen, die met onze gemeenschap verbonden is.

Zo, gaandeweg, krijgt de gemeente meer en meer vaste grond onder de voeten en zijn we voldoende gevoed, lijkt mij, om de start van Adam Rickets met energie en goede moed te omhullen.

Martje Klok

Van de coördinerende bestuursgroep

Afscheid nemen van Edith

We hebben op 28 november vorig jaar na afloop van de laatste Mensenwijdingsdienst van Edith met een groep die aanwezig was bij deze dienst op spontane wijze stil gestaan bij dit moment. Er waren mooie toespraakjes, er werd muziek gemaakt en er werden geschenkjes overhandigd. Niet iedereen was daarbij aanwezig.

Wij hadden de intentie om nog een gezamenlijk afscheid voor Edith in te richten en dat ook te verzorgen. Dat is niet gelukt. Zij nodigt eenieder die afscheid van haar wil nemen echter uit om telefonisch contact met haar op te nemen en zelf iets af te spreken voor een persoonlijk afscheid.

Algemene Ledenvergadering 8 december

Op 8 december nodigt de coördinerende bestuursgroep leden en belangstellenden uit voor een ALV over de financiële situatie van de kerk en de gemeenschapsvorming.

Wat is mijn volgende stap na het krijgen van inzicht

Ik heb u in eerdere artikelen meegenomen in de wereld van “bestuurd worden en besturen.” Hoe werken persoonlijke ervaringen door in het etherlichaam? In het tweede artikel werd de volgende stap beschreven. Hoe kom je tot zelfreflectie? In dit artikel wil ik ingaan op hoe ik aankijk tegen en omga met de vraag: wat vraagt dit van mij?

Dit werd ook versterkt door de workshop die ik in Dortmund heb gevolgd met de titel “Sociale driegeleding en de werking van de Christusimpuls”. Nogmaals, het is mijn inzicht en daardoor ook mijn omgang met dit inzicht. Ook het boek van Lievegoed “Het oog van de naald” over de uiterlijke en innerlijke strijd, heeft mijn perspectief mede vormgegeven. Wat wij in de huidige tijd meemaken, laat iets zien van de strijd van Lucifer en Ahriman en hoe zij inwerken op ons doen en laten. Lucifer die gericht is op veroordelen en overtuigingen en Ahriman die meer gericht is op het bezitten. In dit tijdsgewricht lopen deze invloeden op chaotisch wijze door elkaar en is het onderscheid niet makkelijk te maken. Toch wordt er een beroep op ons gedaan. In een bijbeltekst wordt het beeld gebruikt dat er een opening in de stadsmuur is waar je doorheen kunt om die stad binnen te komen als de poort gesloten is. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat je alles wat je bezit af moet leggen. Pas dan kun je door deze smalle opening ofwel zo kom je door

“Het oog van de naald”. Om je levensdraad door het oog van de naald te werken is het van belang om naar dit inzicht vier stappen te leren zetten. Dit begint bij werken aan onszelf, inzicht verwerven door meditatie, bezinning en oefenen om een innerlijke houding van rust en vertrouwen te ontwikkelen. Als eerste stap kom je het relativeren van je eigen standpunt tegen. Het is een kunst om je eigen standpunt of gelijk los te laten. Je kunt ervaren dat ieder zo een eigen “waarheid” ziet.

Geen gemakkelijke opgave als je het eigen standpunt als juist ziet en dat van een ander als fout. Hier werkt Lucifer en mogelijk ook Ahriman door. Besef dat aan alle standpunten goede en slechte kanten zitten. Door standpunten van anderen te horen en deze ook mee te nemen in je eigen beoordeling, word je je bewust van andere goede en kwade kanten. Je leert zo je eigen standpunten te relativeren.

Als tweede stap kijk je naar je emoties. Lucifer werkt in op ons astrale lichaam, op onze emoties. Een aspect om hier tijd voor te nemen om dit te doorleven. Hij versterkt onze emoties en werkt op die manier daarop in. Het is het werk van Lucifer om mensen tegen elkaar op te zetten en dat lukt vaak doordat die emotie wordt versterkt. Deze emoties hebben vaak te maken met eerdere ervaringen waar de verbinding van binnen- en buitenwereld van elkaar zijn losgeraakt. Ik beschreef dit in het eerste artikel over “bestuurd worden of besturen.” Dit is dus materiaal voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en laat zien wat er onbewust in ons leeft. Emoties helpen om inzicht te krijgen in ons eigen lot en onze ontwikkeling. Het is dan belangrijk om daar vragend naar te kijken. “Wat maakt dat ik mij hierdoor zo geraakt voel? Waarom heb ik hier een hekel aan? Wat willen deze gevoelens mij eigenlijk vertellen? Welke levenslessen herken ik in de ervaring die deze gebeurtenis mij wil laten zien?” We zien in deze tijd dat Lucifer Ahriman ondersteunt om zijn belichaming in de mens te versterken. Dit wordt zichtbaar door de versterkte emoties die op veel plekken in onze maatschappij worden geuit.

In de derde stap gaat het om onze verbinding met de geestelijke wereld. Hier gaat het om het leggen van een innerlijke verbinding met de geestelijke wereld. De mensenwijdingsdienst en de sacramenten zijn daar de weg voor om een dagelijks voelbare verbinding te ervaren. Wij kunnen ervaren dat Christus en de gestorvenen ons helpen bij het onderhouden van de verbinding met de geestelijke wereld. Wij kunnen dan de oneindige Liefde en het Licht ervaren en merken dat dit uitstraalt in onze omgeving.

De vierde stap verandert de etherwereld. Als wij op deze wijze inzicht omzetten in innerlijke daden, als wij oprecht in de liefde leven die samen gaat met inzicht, dan stralen wij licht uit dat zichtbaar wordt in de etherische of geestelijke wereld. Het gaat om het ontwikkelen van een zuiver, liefdevol innerlijk leven. Samen ontwikkelen en vormen wij zo één groot licht waar kracht vanuit gaat.

Obe

Energiecollectief

Het was even schrikken, de boodschap van de energieleverancier over de verhoging van de energiekosten en het feit dat overstappen niets gaat opleveren, maar toen het stof was neergedaald kwam ik tot het besluit: en toch ga ik zoeken op internet. Verschillende zoekwoorden brachten mij bij twee mogelijkheden: zakelijk collectief en kerkencollectief. Ik vulde de contactformulieren in en wachtte op reactie. Beide bieden de mogelijkheid om over te stappen naar een veel lager maandbedrag. Beide ontlopen elkaar qua prijs per eenheid niet zoveel. Maar er zit wel een groot verschil in de aanpak. De een heeft de mogelijkheid van een vast contract voor één jaar, de ander heeft een contract tot 2025. Wij kiezen voor een collectief contract voor kerken en kloosters. Hier wordt periodiek op collectieve basis energie ingekocht. Zoals het er nu naar uitziet, zal volgens mijn berekening het maandbedrag rond de € 1.200 gaan bedragen. Deelname aan een energiecollectief verzekert ons van de juiste inkoop op het juiste moment, is kostenbesparend, het ontzorgt en geeft gemak. Het blijft een hoog maandbedrag, namelijk een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande. Een gesprek met het onderhoudsbedrijf van onze verwarmingsinstallatie gaf ook zicht op een technische aanpassing die een kleine besparing zal opleveren. Zoals het er nu naar uitziet, zal de temperatuur in de cultusruimte nooit lager zijn dan 15 graden. "Niets is wat het lijkt."

Obe

OPROEP: ENERGIEDONATIE

Zoals u allemaal heeft gehoord en/of gelezen, krijgen alle huishoudens in totaal € 380,- compensatie voor de gestegen energierekening. Niet bij iedereen stijgt de energierekening of niet iedereen heeft dat geld nodig. Afzien van de compensatie kan blijkbaar niet, dus bieden sommige energieleveranciers aan om via hen het geld te doneren aan goede doelen. Dat heeft mij op de gedachte gebracht om leden en belangstellenden die er zo 'warmpjes' bijzitten dat zij die extra compensatie niet nodig hebben, te vragen deze compensatie te doneren aan de Lukaskerk om op deze wijze aan onze sterk verhoogde energierekening een extra bijdrage te bieden. Uw donatie is van harte welkom op bankrekening NL05 INGB 0000 5169 40 t.n.v. De Christengemeenschap Alkmaar, graag onder vermelding van "extra energiekosten".

Frans

Boekentafel

De verkoop van de nieuwe boeken die in de hal van de kerk uitgestald liggen, biedt de mogelijkheid om een mooi boek aan te schaffen. Een percentage van de aanschafprijs komt ten goede aan de Lukaskerk. Mocht u denken aan aanschaf van een boek dat niet op de tafel beschikbaar is, kunt u het ook bij mij bestellen. U kunt het in de kerk afhalen, bespaart op de bezorgkosten en steunt hiermee de Lukaskerk.

Greet van Veen

Aanmelding en lidmaatschap

Landelijke digitale nieuwsbrief De Christengemeenschap

Wist u dat het landelijk secretariaat ook een tweemaandelijks nieuwsbrief verzorgt? U kunt u hiervoor aanmelden via de landelijke website. Stappenplan hiervoor: Op de homepage www.christengemeenschap.nl klikt u onder "Recent nieuws" op de knop "De digitale nieuwsbrief." Vervolgens klikt u op het woord 'hier' in de zin "U kunt hier de juli-editie van de digitale Nieuwsbrief lezen." De nieuwsbrief verschijnt en helemaal bovenaan de pagina links verschijnt de knop "Subscribe." Wanneer u op die knop klikt, kunt u uw emailadres invullen en op "abonneren" klikken. Kopij voor deze landelijke nieuwsbrief kunt u sturen naar secretariaat@christengemeenschap.nl.

Gemeenteberichten & In Beweging

De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vijf keer per jaar en worden toegezonden aan alle leden en belangstellenden. Vier keer per jaar wordt daarbij meegezonden het kwartaalblad "In Beweging" van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen. U kunt zich hiervoor aanmelden via lukaskerkalkmaar@outlook.com. De druk- en verzendkosten zijn € 35,- per jaar. Gelieve dit bedrag jaarlijks te storten op NL05 INGB 0000 5169 40 t.n.v. De Christengemeenschap Alkmaar o.v.v. Gemeenteberichten.

Digitale nieuwsbrief Lukaskerk

Middels een maandelijks digitale nieuwsbrief worden leden en belangstellenden op de hoogte gehouden van eventuele tussentijdse wijzigingen in het programma of van andere actuele informatie over de Lukaskerk. Hiervoor kunt u zich eveneens aanmelden via lukaskerkalkmaar@outlook.com. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Belangstellenden

U bent belangstellende wanneer u regelmatig of incidenteel deelneemt aan activiteiten van de kerk, maar nog niet besloten hebt u blijvend ermee te verbinden. Overweegt u lid te worden van de Christengemeenschap, dan kunt u contact opnemen met de geestelijke.

Financiële basis

Regelmatige en incidentele bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de Christengemeenschap. Wilt u aan deze basis bijdragen, maak dan uw periodieke of eenmalige bijdrage over onder vermelding van Jaarbijdrage, Maandbijdrage, Losse schenking of een specifiek doel.

IBAN: NL05 INGB 0000 5169 40 T.n.v: De Christengemeenschap Alkmaar