



Zwart-Wit

We leven in een tijd van polariteiten waarin de dualiteit zegeviert: je bent óf voor óf tegen. Op allerlei gebieden van het menselijk leven wordt deze dualiteit versterkt en als enige mogelijkheid beleefd en gezien. Daardoor raakt de mensheid verstrikt in standpunten, ideologieën, opvattingen die uiteindelijk leiden tot het uitsluiten van het ene of het ander. Ook in de eigen ziel, de eigen biografie beleven we deze dualiteit sterk op het moment dat we delen van ons leven of van ons wezen afkaatsen als zijnde niet bij ons behorend: dat is goed, dat is slecht, dat moet blijven, dat moet weg, dat wil ik vergeten, dat wil ik voor altijd onthouden en beleven. Als we het kruisteken maken tijdens de dienst dan merken we dat bij de dualiteit van verticaal en horizontaal een ander element zich toevoegt: de beweging van het één naar het ander en de ontmoeting tussen beide. “Hemel en Aarde” ontmoeten elkaar. Dat wat van boven komt, doorkruist hetgeen zich afspeelt in het horizontale. En in het doorkruisen ontstaat dat wat wij noemen ‘ons leven’. Dat wat van boven komt, het Eeuwige, spreekt in de werkelijkheid van het dagelijks leven, ons inspirerend, ons troostend, ons inzichten schenkend, ons hoop gevend, genade schenkend. Dat wat in de werkelijkheid van het leven ontstaat wanneer we proberen van onszelf iets meer te maken dan alleen “al wat ons gegeven is”, stijgt op als wierook, als ‘voeding voor de geestelijke wereld’. De mens heeft als opgave het bewegende, dynamisch element te zijn tussen zwart en wit; niet een standpunt in te nemen óf wit óf zwart, maar het zwart in het wit, het wit in het zwart te bewegen, ze bij elkaar te brengen, waardoor hun ware kleuren tevoorschijn komen in de ontmoeting. Eén gaat ons voor op die weg: door Hem ontstaat uit het zwart-wit het rood en groen waarin hemel en aarde worden tot één leven.

Adam Ricketts

De Mensenwijdingsdienst

Zondag Om 10.00 uur in de Lukaskerk, *behalve* 2 april, 14 mei, 11 juni

Om 10.15 op Scorlewald, *alleen op* 2 april, 14 mei en 11 juni

Donderdag Om 10.00 uur in de Lukaskerk

Stille Week maandag 3 april tot zaterdag 8 april iedere dag om 10.00 uur

Pasen ook op 2e Paasdag (maandag 10 april) om 10.00 uur

Pinksteren ook maandag 29 en dinsdag 30 mei om 10.00 uur
(De dienst op dinsdag 30 mei zal in het Engels zijn)

Feesttijden

Lijdenstijd 12 maart tot 1 april

Stille Week 2 april tot 8 april

Paastijd 9 april tot 17 mei

Hemelvaart 18 mei tot 27 mei

Pinksteren 28 mei tot 30 mei

Evangelielezingen in de Mensenwijdingsdienst

Lijdenstijd

Zondag 12 maart Lukas 11, 14-36

Zondag 19 maart Johannes 6, 1-15 en 26-35

Zondag 26 maart Johannes 8, 1-12

Stille Week

Zondag 2 april Mattheüs 21, 1-11

Donderdag 6 april Lukas 23, 13-32

Goede Vrijdag Johannes 19 1-15

Stille Zaterdag Johannes 19, 16-42

Paastijd

Zondag 9 april Markus 16

Zondag 16 april Johannes 20, 10-29

Zondag 23 april Johannes 10, 1-21

Zondag 30 april Johannes 15, 1-27
Zondag 7 mei Johannes 16, 1-33
Zondag 14 mei Johannes 14, 1-31

Hemelvaart

Donderdag 18 mei Johannes 16, 24-33
Zondag 21 mei Johannes 16, 24-33

Pinksteren

Zondag 28 mei Johannes 14, 23-31

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Lijdenstijd Zie ons aan in uw offer verenigd, De vrede Gods
Paastijd Verrezen is de Heer, De vrede Gods
Hemelvaart Verrezen is de heer, De vrede gods
Pinksteren Weerschijn van Gods genadekracht, De vrede Gods

De zondagsdienst voor de kinderen

Eén keer per maand is er op zondag een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders en maken we samen muziek. Aanvang 8.50. Daarna wordt de dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder gehouden om 9.25.

Data: **9 april, 7 mei, 4 juni**

Voor vragen over deelname graag contact opnemen met Adam Ricketts,
tel. 06-42588147.

Evangelielezingen in de zondagsdienst voor de kinderen

Zondag 9 april Markus 16, 1- 7
Zondag 7 mei Johannes 16, 23-28
Zondag 4 juni Johannes 14, 23-31

Liederen Zondagsdienst voor de kinderen

9 april Open breekt de aarde
7 mei Open breekt de aarde
4 juni Hemelse vlammen dalen neder

Mededelingen uit het convent

Stille Week

Gedurende de Stille Week zal er voorafgaande aan de mensenwijdingsdienst een korte toespraak gehouden worden met betrekking tot de gebeurtenissen op die dag zoals de evangeliën dat beschrijven.

Lijdensevangelie Goede Vrijdag

Om 15:00 uur in de kerk wordt het lijdensevangelie gelezen in zijn geheel (Mattheüs 26 en 27). Het geheel wordt omringd door muziek en wordt vanaf het altaar gelezen.

Over de cultische teksten

In de afgelopen jaren is er in de synode opnieuw gewerkt aan de cultische teksten, omdat duidelijk was dat er nog verouderde taalelementen (vooral naamvallen) waren overgebleven na de vorige aanpassingen. Het zijn kleine en geen ingrijpende veranderingen, maar iedereen die vertrouwd is met de cultus zal ze uiteraard opmerken. We vermoeden dat ze snel zullen wennen. De vernieuwde teksten zullen worden gecelebreerd met **ingang van de Stille Week**.

Johannesevangelie

Op iedere tweede en 4e donderdag van de maand na de mensenwijdingsdienst is er een gespreksgroep waar het Evangelie van Johannes centraal staat. Onderzoekend en aftastend komen we met elkaar in gesprek en doen ervaringen op die vruchtbaar kunnen werken voor het dagelijks leven. Een ieder is welkom, of je nou veel kennis hebt of niet!

Data: 23 maart, 13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei

Afwezigheid van Adam Ricketts

Adam Ricketts is afwezig van 5 tot en met 10 juni in verband de Internationale Synode te Stuttgart. De mensenwijdingsdienst van 8 juni komt te vervallen.

Overzicht Activiteiten

(na de mensenwijdingsdienst tenzij anders aangegeven)

Aanvullende informatie wordt eventueel via de nieuwsbrief vermeld.

19 maart	Inhoudelijke bijdrage: de Priesterwijding
23 maart	Gespreksgroep Johannesevangelie
26 maart	11.30 uur "Sieben Letzte Worte am Kreuze," zie toelichting hieronder
30 maart	gesprek over de mensenwijdingsdienst
1 april	Werkochtend kerk 10.00 uur
2 april	Mensenwijdingsdienst op Scorlewald, 10.15 uur
6 april	20.00 uur Johannes Passie van Schutze, zie blz. 7
7 april	15.00 uur Het Lijdensevangelie
11 april	Lezen voor de gestorvenen om 10.00 uur
13 april	Gespreksgroep Johannes evangelie
16 april	Inhoudelijke bijdrage: Het Biechtgesprek
23 april	zingen met Adam Ricketts, zie blz. 8
27 april	Gespreksgroep Johannesevangelie
30 april	Gesprek over de Mensenwijdingsdienst
4 mei	Open gesprek
6 mei	Werkochtend kerk 10.00 uur
9 mei	Lezen voor de gestorvenen om 10.00 uur
10 mei	19.30 uur Avond met Babs Willemse, zie blz. 8
11 mei	Gespreksgroep Johannesevangelie
14 mei	Mensenwijdingsdienst op Scorlewald, 10.15 uur
18 mei	Hemelvaart
20 mei	1993 Grondsteenlegging Lukaskerk
25 mei	Gespreksgroep Johannesevangelie
28 mei	Pinksteren
29 mei	Pinksteren
30 mei	Mensenwijdingsdienst in het Engels
1 juni	Open gesprek
3 juni	Werkochtend kerk

Bijeenkomsten

Toelichting op het programma

Weidler ensemble - Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze

Op de derde zondag in de Lijdenstijd (zondag 28 maart) hebben wij een bijzondere muzikale bijdrage in onze kerk door het Weidler ensemble.

Begin 1786 kreeg Joseph Haydn opdracht van de aartsbisschop van Cadiz om muziek te schrijven bij de Zeven laatste woorden van Christus aan het kruis, die de priester jaarlijks uitsprak tijdens de Stille week. Haydn componeerde zeven langzame delen voor orkest, die klonken tussen de kruiswoorden en de meditaties van de priester. Over de eerste uitvoering heeft Haydn zelf het volgende geschreven: *“De muren, ramen en pilaren van de kerk waren bedekt met zwarte doeken; alleen één grote lamp, die in het midden hing, brak deze heilige duisternis. Rond het middaguur werden alle deuren gesloten en vervolgens klonk de muziek. Na de inleidende muziek besteeg de bisschop de preekstoel en sprak één van de zeven woorden. Daarna daalde hij de preekstoel af, knielde voor het altaar en vervolgens klonk het eerste deel van de muziek. Zo ging dit verder, waarna er bij het laatste kruiswoord, “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest,” een indrukwekkende stilte was”.*

Het Weidler ensemble voert dit bijzondere verstilde werk in onze in samenwerking met een aantal leden uit. Na elk deel van de muziek zal een lid de woorden uit de Bijbel uitspreken.

Het Weidler ensemble wil op de door Karl en Hartmut Weidler gemaakte instrumenten bijzondere muziek-klanken ten gehore brengen. De musici zijn: Kees Paasen en Bardh Lepaja – viool, Nienke Frankena – altviool, Diederik van Dijk – cello.

Dirk Schuurman

Witte Donderdag 6 april 20.00 uur

Op deze bijzondere dag brengt Dubbelkwartet Alkmaar de Johannes Passie van Heinrich Schütz (1585-1672) opnieuw ten gehore in de Lukaskerk.

Schütz heeft deze passie pas laat in zijn carrière geschreven (1666), veel eerder dan dat Bach (1685-1750) zijn bekende Mattheus Passie componeerde. Het verschil tussen Schütz en Bach is dat Schütz zich houdt bij de kern van het evangelie. Bach siert zijn passies op met aria's en koralen.

Het wordt geheel a capella gezongen. Na een openingspolyfoon refrein word je als luisteraar ondergedompeld in het Bijbelse verhaal dat zich afspeelt in de dagen voor de kruisiging van Christus. In de vertolking door Dubbelkwartet Alkmaar vertelt de evangelist de verhaallijn aaneen. Het geheel wordt ondersteund door een aantal passende schilderijen van Ninetta Sombart (1925-2019). Dubbelkwartet Alkmaar is een gelegenheidskoor, enkel samengesteld voor deze passie.

Vrijwillige bijdrage na afloop. De opbrengst gaat na aftrek van de kosten voor de kerk naar Giro 555.

Erik Beemster

Zingen

Na de mensenwijdingsdienst op 23 april is er gelegenheid voor wie dat wil met elkaar te zingen. O.l.v Adam Ricketts zingen we allerlei mooie liederen uit de hele wereld, gewoon omdat het heerlijk is! Wees welkom, of je nou veel of geen zangervaring hebt. Wie weet is het voor herhaling vatbaar!

Adam Ricketts

Bijeenkomst met Babs Willemse: Aan de rand van Het leven

Babs Willemse is de auteur van een boek met bovengenoemde titel. Zij leeft al meer dan dertig jaar met een getransplanteerde lever en laat in dit boek aan de hand van haar eigen ervaringen zien hoe nodig het is om over orgaandonatie met elkaar in gesprek te gaan.

Sinds de wet op orgaandonatie is aangenomen en wij allemaal automatisch orgaandonor zijn tenzij we hier bezwaar tegen aantekenen, wordt in de media nauwelijks nog echt aandacht aan dit onderwerp besteed. Babs is van mening dat er hierover veel uitgebreider voorlichting gegeven zou moeten worden door de Nederlandse Transplantatie Stichting. Voorlichting dus, geen reclame. Het gaat haar niet om het vóór- of tegenstander van orgaantransplantatie zijn, maar om het belang van je bewust informeren en nadenken voordat je "automatisch" donor wordt. Babs toont zich bereid om op deze avond als gastspreker een toelichting op haar boek te geven en met ons in gesprek te gaan. U bent allemaal van harte uitgenodigd.

Woensdagavond 10 mei a.s. 19.30 uur-21.00 uur (inloop met koffie of thee vanaf 19:00 uur) in de Lukaskerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Angelika Ooms

Lezen voor de gestorvenen op de 2e dinsdag van de maand op de zolder of in de gemeenschapsruimte, 10.00-10.45 uur. U bent van harte welkom op 11 april en 9 mei.

Tineke Pander

Mededelingen uit de werkgroepen

Boekentafel

De verkoop van de nieuwe boeken die in de hal van de kerk uitgestald liggen, biedt de mogelijkheid om een mooi boek aan te schaffen. Een percentage van de aanschafprijs komt ten goede aan de Lukaskerk. Mocht u denken aan aanschaf van een boek dat niet op de tafel beschikbaar is, kunt u het ook bij mij bestellen. U kunt het in de kerk afhalen, bespaart op de bezorgkosten en steunt hiermee de Lukaskerk.

Greet van Veen

Een ervaring van de deurwacht.

De mensenwijdingsdienst is begonnen. Het is voor de dienst en voor ons als aanwezige gemeenschap belangrijk dat deze in rust en aandacht kan plaatsvinden. Rond het credo echter klinkt er hard geklop en gerammel bij de binnendeur van de hal. De dienstdoende deurwacht wordt alert en denkt, "wat moet ik doen? Even wachten, misschien houdt het wel op en gaat de persoon die klopt wel weg." Als het echter niet ophoudt en erger wordt, moet er iets gebeuren. De deurwacht staat op, gaat naar de hal en voor de deur staat een onbekende die vraagt of hij alsjeblieft nog mag binnenkomen. De deurwacht moet die persoon nu weg sturen, wat niet voor iedereen makkelijk is.

Om dit soort verstoringen van de dienst te voorkomen en de deurwachten niet in en dergelijke positie te plaatsen, heeft de coördinatiegroep besloten om tijdens de mensenwijdingsdienst de voordeur van de kerk af te sluiten. In gesprekken is gebleken dat, doordat de voordeur open staat en men de hal in kan lopen, de indruk wordt gewekt dat men naar binnen kan. Een dichte deur is vervelend, maar geeft wel duidelijkheid. Vandaar dat vanaf donderdag 9 maart de voordeur tijdens de dienst door de deurwacht gesloten wordt - met een draaiknop, net als aan de binnendeur, zoals voorgeschreven door de brandweer.

Dirk Schuurman

Gemeenschapsvorming: glashelder!

De ondertitel van onze Christengemeenschap is: Beweging tot religieuze Vernieuwing. Een inspirerend zinnetje om regelmatig eens over na te denken: bewegen we eigenlijk wel, hoe en waar dan, op welke niveaus? Natuurlijk: we zijn steeds op weg naar de kern van onze sacramenten, we streven voortdurend naar verdieping en waarheid. We doen dat zelf thuis en we doen het met elkaar in onze bijeenkomsten. Maar daarvoor heb je van alles nodig: bijvoorbeeld een gebouw, inrichting, cultische voorwerpen en substanties. Ook dergelijke materiële zaken hebben bewegende mensen nodig, zorgende handen. Laten we het belang daarvan niet onderschatten. Op de eerste zaterdag van de maand gaat alles in beweging. Ramen en deuren gaan open, stofzuigers, dweilen en ragebol komen tevoorschijn, mensen kijken eens goed in het rond, overleggen en gaan aan de slag. Wat een veelheid aan bewegingen en daarbij: bijzondere ontmoeting, gezelligheid, koffie, thee, gesprekjes en vooral gezamenlijke aandacht voor ons gebouw.

Ik denk dat een kenmerk van een gezonde gemeenschap is dat ieder lid van de gemeenschap zich geroepen voelt verantwoordelijk te zijn voor en op een eenvoudige manier in de gelegenheid gesteld wordt om bij te dragen aan het geheel dat nodig is om tot de doelstelling van de organisatie te komen. De schoonmaakgroep nodigt u daarom uit liefst geregeld, maar ook eventueel incidenteel mee te doen met de werkochtenden in de kerk. U kunt voor dit unieke stukje gemeenschapsvorming diverse acties ondernemen.

-Tineke Pander coördineert de schoonmaakgroep. Als de werkdagochtend in aantocht is, stuurt zij de mensen die zich daarvoor opgegeven hebben een herinnering. U kunt zich bij haar op de e-maillijst laten zetten. Ook als u maar een uurtje kunt komen op zo'n zaterdagochtend bent u van harte welkom. De werkdagochtenden staan overigens ook vermeld in het Gemeentebericht.

-U kunt zich bij Tineke melden om een afgebakend klusje voor wat langere tijd op u te nemen, bijvoorbeeld: ik zorg ervoor dat de hal schoongemaakt wordt of ik zorg voor het hout en de ramen van de toegangsdeur of ik lap de ramen van de gemeenschapsruimte of ik zorg voor de gesprekskamer of het keukentje. Als de zaterdagochtend u jammer genoeg niet uitkomt, bent U vrij om zo'n afgebakend werkje op een ander tijdstip te doen. Tineke kan u even wegwijs maken en zij weet ook op welke tijdstippen u in de kerk terecht kunt.

-In het keukentje komt een lijst te hangen met schoonmaakwerk dat regelmatig gebeuren moet. Kijkt u eens op de lijst of er iets is dat u aanspreekt. Ook leuk om zo'n klus samen met iemand anders op te pakken.

Martje Klok

Aanmelding en lidmaatschap

Financiële basis

Regelmatige en incidentele bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de Christengemeenschap.

Wilt u aan deze basis bijdragen, maak dan uw bijdrage over onder vermelding van Jaarbijdrage, Maandbijdrage, Losse schenking of een specifiek doel.

IBAN NL05 INGB 0000 5169 40

T.n.v. De Christengemeenschap Alkmaar

Digitale nieuwsbrief Lukaskerk

Middels een maandelijks digitale nieuwsbrief worden leden en belangstellenden op de hoogte gehouden van eventuele tussentijdse wijzigingen in het programma of van andere actuele informatie over de Lukaskerk. Wilt u deze ontvangen, stuur dan een mail naar lukaskerkalkmaar@outlook.com.

Gemeenteberichten & In Beweging

De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vier keer per jaar en worden toegezonden aan leden en belangstellenden, samen met het kwartaalblad "In Beweging" van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen. U kunt zich hierop abonneren door een mail te sturen naar lukaskerkalkmaar@outlook.com en de onkosten à € 35,- per jaar over te maken naar bovenstaande IBAN.

Belangstellenden

U bent belangstellende wanneer u graag op de hoogte gehouden wordt, dan wel regelmatig of incidenteel deelneemt aan activiteiten van de kerk, maar nog niet besloten hebt u hier blijvend mee te verbinden. Overweegt u lid te worden van de Christengemeenschap, dan kunt u contact opnemen met de geestelijke.

Landelijke digitale nieuwsbrief De Christengemeenschap

Voor de tweemaandelijks nieuwsbrief van het landelijke secretariaat kunt u zich als volgt aanmelden: op www.christengemeenschap.nl klikt u onder "Recent nieuws" op de knop "De digitale nieuwsbrief." Vervolgens klikt u op het woord 'hier' in de zin "U kunt hier de juli-editie van de digitale Nieuwsbrief lezen." De nieuwsbrief verschijnt, en helemaal bovenaan de pagina links verschijnt de knop "Subscribe." Klik op die knop, vul uw emailadres in en klik op "abonneren".

Kopij hiervoor stuurt u naar secretariaat@christengemeenschap.nl.