

Tentoonstelling van werken van Heleni Greeve en Janneke Rosenbrand gedurende de trinitarische tijd 2025.

Werk in de hal

In de hal hangen bij binnenkomst links aan de muur twee schilderijen van Heleni getiteld: Breekpunt en Dageraad



Boven het gedenkboek hangt een schilderij van Heleni getiteld: het winterkoninkje



In de vitrine staan beelden van Heleni en bovenop de vitrine een beeld van Janneke

Naast de toegang tot de toiletten hangen twee schilderijen van Heleni in het kader van 14 schilderijen met betrekking tot de kringloop van het jaar door de ogen van haar dochter Annemarte. De aparte toelichting hierop ligt zowel in de hal als in de gemeenteruimte. Nu twee afbeeldingen voor februari en maart



In de lichtkoof hangt een schilderij van Janneke, getiteld De zwaarte ontheven



Als laatste hangt bij de ingang van de cultus ruimte het schilderij voor de trinitarische tijd, van Heleni



Werk in de gemeenteruimte

De schilderijen in de gemeenteruimte. Bij binnenkomst in de ruimte hangen aan de rechterkant vijf illustraties gemaakt door Janneke voor het Nieuwe Testament op het thema Ik ben, achtereenvolgens van rechts naar links:

Brood des levens, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg en de wijnstok



Naast de keukendeur hangt een schilderij van Janneke, Indaling



Tot slot vindt u in de kaartenstandaard kaarten. Van niet alle schilderijen zijn kaarten gemaakt, maar we hebben die aangevuld met kaarten die ook bij deze periode passen. Van Heleni vindt u ook nog de kaarten van de twaalf edelstenen van het nieuwe Jerusalem, schilderijen die hier al eerder tentoongesteld zijn, maar waar we nog geen kaarten van hadden.

Peter Rosenbrand en Heleni Greeve, Burgerbrug februari 2025